

SAINT NICHOLAS
GREEK ORTHODOX CHURCH

PHAROS

Celebrating Our 14th Year of Publication!

"A PERSONAL REFLECTION ON THE NEW YEAR"

Message from Father

The start of each New Year has with it many promises, new possibilities, much hope and vision. The New Year greets us with much enthusiasm and the Lord is always ready to help us in our efforts and in our making a deeper commitment to Him and to the Church.

Jesus can give us the help and guidance to do the things that we cannot do alone. He is within us ready to help, but we have to want Him to help us in order for Him to help us. He loves us so much that He will not invade our lives, if we don't want Him to. He will come to you when you want it. Christ can give us a new spirit, a new heart, and better relations with others, with ourselves, and with the Lord. Let us leave behind what we need to leave behind, and let us embrace that which is before us now, which is today, this moment, not last year, not two years from now, but today. Yesterday is

past, we cannot undo or bring back or redo what is done. It is gone forever. The future does not exist because it hasn't come yet. The only thing before us that is real is the present, today.

Let us be formed in the image and likeness of God. May Christ bless you and your family and may your life be filled with the power of the Holy Spirit so that He may come and abide with you each and every day.

Let us ask him each morning in our prayers to come and abide in us just like the Heavenly King (Basilev Ouranie) prayer says:

"Oh Heavenly King, the Comforter, the Spirit of Truth, Who are present everywhere in all places and filling all things, the Treasury of good things and the Giver of Life, come and dwell in us, cleanse us of every stain, and save our souls, O Good One. Amen."

— Fr. Manuel

THE GREAT THEOPHANY

The anticipation and preparations for Christmas Day have come and gone. Santa Claus has returned to the North Pole. But the Christmas Season continues as we commemorate the baptism of our Lord and Savior Jesus Christ.

God's eternal love for mankind is revealed on the Day of Epiphany. On that truly awesome day of the Great Theophany the Holy Trinity is manifested as God's voice is heard from above, in the presence of the Holy Spirit, as Christ the Son is being baptized. John the Baptist, the Forerunner, who had baptized so many, obeyed the command of God that he, His servant, should also baptize Jesus in the River Jordan.

Once again we see that God's love for man is so great that through the sacrament of baptism mankind is renewed. For during this sacrament we die with Christ, are

resurrected with Him and are united with Him. Through baptism, God has bestowed His sanctifying light upon us, delivering us from sin. As Father Theodoros has said, "Our baptism is our passport." It is our first step toward living a righteous life. As we were baptized we received the Holy Spirit to guide and enlighten us. Our baptism has armed us so that we can follow God's path toward His kingdom. Being ever mindful that we have the shield of our baptism within us to strengthen and embolden us, we can strive to live according to God's will.

As we embark on a new year and celebrate the holy day of Christ's baptism, on the twelfth day of Christmas, may we allow the light of the Holy Spirit to engulf and empower us.

—Eve Lallas



JANUARY, 2006

ΜΗΝΥΜΑ Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

Αγαπητές συμπατριώτησσες, αγαπητοί συμπατριώτες:

Οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προσφέρουν σε όλους μας την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, πολλά από τα οποία βρίσκονται μακριά μας, μακριά από την πατρίδα.

Είστε εσείς οι Έλληνες που αποτελείτε ένα ξεχωριστό κομμάτι του λαού μας, το οποίο με την προκοπή, την δραστηριότητα, το έργο, τις επιτυχίες και την πολυνική προσφορά του στην Ελλάδα μας κάνει όλους υπερήφανους.

Σήμερα, η ανθρωπότητα διανύει μία περίοδο ιστορικών αλλαγών και ανακατατάξεων. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον ο Ελληνισμός και η Διασπορά ιδιαίτερα, καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Ο Ελληνισμός δεν ήταν ακλειστός ποτέ στα σύνορά του, και γι' αυτό μεγαλούργησε. Η γλώσσα μας ως μέσο έκφρασης και διάδοσης της ελληνικής σκέψης, η θρησκεία μας και ο πολιτισμός μας, με τη διαχρονική δύναμή του, αποτελούν την εθνική μας παρακαταθήκη για το μέλλον. Τα στοιχεία αυτά είναι χρέος όλων μας να τα διαφυλάξουμε και να τα εντάξουμε δημιουργικά στη νέα εποχή.

Εσείς, οι Έλληνες της Διασποράς, είστε η "γέφυρα" φιλίας, συνεργασίας και προώθησης της ειρήνης μεταξύ του μητροπολιτικού κέντρου και των χωρών υποδοχής, συνδέοντας τον ελληνισμό με κάθε γωνιά του πλανήτη.

Σας εύχομαι υγεία και προσωπική ευτυχία. Ας είναι το "2006" έτος προόδου για την πατρίδα μας, έτος ανθρωπιάς, ομοιψυχίας και αλληλεγγύης.

—Κάρολος Παπούλιας - Πρόεδρος
Δημοκρατίας της Ελλάδος

Have you heard? You can now read THE PHAROS on line!!! Simply go to: <http://www.stnicholasmd.org>

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Η αναμονή και οι προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα ήλθαν και παρόλας, ο Άγιος Βασίλης επέστρεψε στο Βόρειο Πόλο, μα η Χριστουγεννιάτικη περίοδος συνεχίζεται με την βάπτιση του Κυρίου Σωτήρος Ιησού Χριστού.

Η αμέριστη αγάπη του Θεού προς το ανθρώπινο γένος αποκαλύπτεται την ημέρα των Θεοφανειών. Αυτή τη πραγματικά θαυμαστή ημέρα των Θεοφανειών, η Αγία Τοιάδα φανερώθηκε με την φωνή του Θεού που ακούστηκε από ψηλά, και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού εβαπτίζετο. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Πρόδορος, ο οποίος είχε βαπτίσει τόσους και τόσους που ακολουθούσαν τις εντολές

του Θεού, αυτός, ο υπηρέτης Του, θα βάπτιζε τον Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό. Για ακόμη μια φορά βλέπουμε ότι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο είναι τόσο απεριόριστη που μέσω του Μυστηρίου του Βαπτίσματος ο άνθρωπος ξαναγεννιέται. Κατά την διάρκεια του μυστηρίου της Βαπτίσεως πεθαίνουμε με το Χριστό, αναστηνόμαστε μαζί Του, και τον ακολουθούμε. Με την βάπτιση ο Θεός μας ευλογεί με το καθαγιασμένο Του φως, και μας χαιρύει άφεστ αμαρτιών. Όπως είπε ο Πάτερ Θεόδωρος, “η βάπτιση μας είναι το διαβατήριό μας.” Είναι το πρώτο μας βήμα για μια ενάρετη ζωή. Όταν βαπτίζόμαστε δεχόμαστε το Αγιό Πνεύμα. να μας

οδηγεί και να μας διαφωτίζει. Η βάπτισή μας σημαίνει ότι μπορούμε να ακολουθούμε το μονοπάτι του Θεού που οδηγεί στο αιώνιο Βασίλειο Του. Ας θυμόμαστε πάντα ότι έχουμε την προστασία της βαπτίσεως μας που μας ενδυναμώνει και μας ενθαρρύνει, να αγωνιστούμε και να ξήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

Καθώς εισερχόμεθα στη νέα χρονιά και εορτάζουμε την Αγία Ημέρα της Βαπτίσεως του Χριστού, την δωδεκάτη ημέρα των Χριστουγέννων, ας βυθιστούμε στο φως του Αγίου Πνεύματος και ας ανοίξουμε την αγκαλιά μας για να μας ευλογήσει.

-Ευαγγελία Λαλά

REFLECTIONS ON STEWARDSHIP

At this time of year each of us as a parishioner of St. Nicholas Church is prayerfully considering the question of our upcoming annual stewardship commitment and how much of our time, talents and finances we will be offering to the church in the coming year.

We should also be asking ourselves: Exactly what does it mean to be a steward of the church and what is the essence of Christian stewardship?

A steward, in the ordinary sense of the word, is someone who administers the property and resources of another. A good steward is one who does this in accordance with the will of the owner of the property and resources.

All that we possess as Christians, “every good and perfect gift” as Scripture teaches, comes to us from God. These gifts, whatever they may be (financial resources, intellectual gifts, emotional strengths, etc.) are in the most profound spiritual sense the property and resources of the Living God who has given them to us. As the recipients of His gifts we are expected to administer those gifts in accordance with His will.

We, then, as Christian stewards are to give back to the church, which is God's household and His very Body on earth, out of the blessings He has bestowed upon us so that His will and work can be fulfilled through the mission of His Church. St. Paul in his classic teaching on Christian stewardship in II Corinthians uses the metaphor of sowing seeds for a harvest as the image of stewardship. The provider of the seed is, of course, God himself. And it must be kept in mind that the harvest is not only a return on the use of God's gifts for our personal provision, but also, and more importantly, to strengthen and build the church and ultimately to save souls. Sow sparingly and we receive sparingly; sow bountifully and we receive bountifully, St. Paul reminds us in II

Corinthians. The Lord Himself, echoing this great truth, taught in The Sermon on the Mount that if we seek Him, His righteousness and His Kingdom (this includes properly using the gifts He has given us) all of our earthly needs will be met.

We must all ask ourselves if we, as Christians, truly believe these fundamental teachings on stewardship and God's provision for His people. And if we do, what then is the essence of Christian stewardship?

Stewardship ultimately is an act of worship. It is an extension and reflection of the Eucharist itself, a perpetual giving back to God the very life God the Father has given to us in His Son.

In the Old Testament we see the Jews giving to God the first fruits of their harvest and sacrificing their most treasured and precious animals to God. This is what we do, in a more perfect way, in the Divine Liturgy, in the Eucharist. We offer ourselves, our world, our Savior back to God in remembrance of Christ's one perfect, eternal sacrifice. This is what stewardship should be - a sacrificial giving.

Are we truly grateful for what God has done for us? Do our actions express this gratitude? True gratitude expresses itself in action.

Are our actions in response to God's love for us sacrificial? What we love we are willing to sacrifice for. One need only look at our parents, spouses, children and grandchildren to understand this concept. We sacrifice ourselves and what we have for those we love. It is the essence of our lives. Do we love God as much as we should? Are we willing to express this love sacrificially?

Look at the Life-Giving Cross and the Holy Chalice to see the ideal and perfect expressions of sacrificial love. As each of us in prayer seeks God's will as to how much of our time, talents and finances He wishes us to offer to Him this

coming year, let us all gratefully keep in mind the example of God the father who gave His Son as an atonement for our sins and of our Lord, who out of His great love for us, accepted His Father's will. If we do this the Holy Spirit will guide us to a perfect understanding of God's will for us with respect to our stewardship pledge.

-Bill Poulos

HOUSE BLESSINGS

Due to the increasing responsibilities, obligations and demands placed on me and the fact that I am the only priest for our community, I must announce that house blessings will be limited to those who need their house blessed because they just moved in, or there are health circumstances in the family and other reasons that necessitate for the blessing to be done.

In the past, the entire months of January and February and even into March are consumed with just that one task of blessing homes, leaving other important responsibilities of the parish to fall behind. This places a lot of undue stress on me. I cannot continue to do that, until we receive additional help with a second clergyman. Your understanding is appreciated. Everyone is encouraged however, to take the holy water from church to bless your home, your cars, and your family members with the holy water. If you need to have your home blessed, please speak with me directly so that we can schedule a time.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Την εποχή αυτή, κάθε χρόνο, εμείς ως ενορίτες της Κοινότητας του Αγίου Νικολάου ευσυνειδήτως διερωτόμεθα τι πρέπει να προσφέρουμε στο Πρόγραμμα της Εθελοντικής Προσφοράς, από τον χρόνο μας, από το ταλέντο μας, από το εισόδημά μας, για να υποστηρίξουμε την Εκκλησία μας, την νέα χρονιά που μας έρχεται.

Επίσης θάπρεπε να αναρωτηθούμε: Τι σημαίνει ακριβώς “Οικονόμος” της Εκκλησίας και ποια είναι η σημασία της Χριστιανικής Εθελοντικής Προσφοράς; “Οικονόμος” στη χριστιανική είναι εκείνος που διαχειρίζεται την περιουσία και τα οικονομικά κάποιου άλλου. Ο καλός “Οικονόμος” είναι εκείνος που κάνει τη δουλειά του σύμφωνα με τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη και των εσόδων του.

Ό,τι έχουμε αποκτήσει ως Χριστιανοί, “κάθε καλό και τέλειο δώρο” όπως μας διδάσκουν όι γραφές, προέρχεται από το Θεό. Αυτά τα δώρα, οποιαδήποτε και αν είναι (χρηματικά, διανοητικά, εναισθησίας, κ.λ.π.) είναι κατά την βαθύτερη πνευματική έννοια η περιουσία και οι πόροι του Θεού που απλόχερα μας χάρισε.

Ως παραλήπτες των δώρων αυτών, υποτίθεται ότι πρέπει να διαχειριστούμε αυτά τα δώρα σύμφωνα με το θέλημά Του.

Κατόπιν, εμείς, ως Χριστιανοί οικονόμοι, πρέπει να ανταποδώσουμε στην εκκλησία, που είναι ο οίκος του Θεού και το Σώμα Του επί Γης, εξ αυτών που μας πρόσφερε, και να βεβαιωθούμε ότι το θέλημά Του και η ιεραποστολή Του εκτελείται μέσω της Εκκλησίας Του.

Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει για την Χριστιανική Εθελοντική Προσφορά, στην προς Κορινθίους ΙΙ επιστολή του, και χρησιμοποιεί την μεταφορά της σποράς και του θέρος ως παράδειγμα της Εθελοντικής Προσφοράς. Αυτός που προμηθεύει το σπόρο είναι φυσικά, ο ίδιος ο Θεός. Και πρέπει νάχονται υπ' όψιν μας, ότι το θέρισμα δεν είναι μόνον ανταπόδωση της χρήσης των δώρων του Θεού για την προσωπική μας εξυπηρέτηση, αλλά είναι επίσης, ακόμη πιο σημαντικό, να ενδυναμώσει και να οικοδομήσει την εκκλησία, και σε τελευταία ανάλυση να σώσει ψυχές.

Σπύρε απλόχερα και θα θερίσεις απλόχερα. Σπύρε περιορισμένα και θα θερίσεις περιορισμένα, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην ΙΙ προς Κορινθίους επιστολή του. Ο ίδιος ο Κύριος, εδίδαξε ότι όταν Τον αναζητούμε, θα Τον βρούμε, την δικαιοσύνη Του και το Βασίλειό Του (τούτο συμπεριλαμβάνει δεόντως την χρήση των δώρων που Εκείνος μας χάρισε) τότε όλες οι επίγειες ανάγκες μας θα εκπληρωθούν.

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει να αναρωτηθούμε, πιστεύοντας πράγματι στα θεμελιώδη δειδάγματα της εθελοντικής προσφοράς και των δώρων του Θεού προς τους ανθρώπους? Αν ναι, τότε ποια είναι η έννοια της Χριστιανικής Εθελοντικής Προσφοράς?

Η Εθελοντική Προσφορά είναι τελικά πράξη λατρείας. Είναι αντανάκλαση και προέκταση της ίδιας της Θείας Ευχαριστίας, μια διαρκής ανταπόδοση προς το Θεό, της ζωής που ο Πατέρας Θεός μας έδωσε με τον Υιόν Του. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι οι Εβραίοι προσέφεραν στο Θεό τους πρώτους καρπούς της συγκομιδής των, και θυσίαζαν τα πιο συνετά ζώα προς τον Θεό. Αυτά κάνουμε και εμείς μας πιο πολιτισμένο τρόπο, κατά την Θεία Λειτουργία, και κατά την Θεία Ευχαριστία. Προσφέρουμε τον εαυτόν μας, τον κόσμο μας, τον Σωτήρα μας πίσω στο Θεό διότι μόνο ο Χριστός είναι τέλειος, δια αιώνια θυσία. Να τι θάπρεπε να είναι η Εθελοντική Προσφορά- θυσιαστική προσφορά.

Εκτιμούμε πραγματικά ότι μας έχει χαρίσει ο Θεός; Μαρτυρούν οι πράξεις μας αυτήν την εκτίμηση; Η πραγματική εκτίμηση εκφράζεται με έργα.

Είναι οι πράξεις μας θυσιαστικές εις ανταπόκριση της αγάπης του Θεού; Διότι ότι αγαπούμε, θυσιάζομαστε γι' αυτό. Μόνον να κοιτάξουμε τους γονείς μας, τους συντρόφους μας στη ζωή, τα παιδιά μας για να καταλάβουμε τούτη την ιδέα. Θυσιάζουμε τους εαυτούς μας και οτιδήποτε έχουμε γι' αυτούς που αγαπάμε. Είναι η βάση της ζωής μας. Αγαπούμε τον Θεό όσο πρέπει; Είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για να εκφράσουμε την αγάπη μας σ' Εκείνον;

Κοιτάξτε το Ζωοδόχο Σταυρό και το Άγιο Ποτήριο για να καταλάβετε την ιδεώδη και τέλεια έκφραση της θυσιαστικής αγάπης.

“Καθώς ο καθένας μας προσεύχεται και αναζητά να κάνει το θέλημα του Θεού όσον αφορά το πόσο από το χρόνο του και από το εισόδημά του πρέπει να προσφέρει στον Θεό την χρονιά που μας έρχεται, ας έχει υπ' όψιν του το παραδειγματού του Θεού και πατέρα, ο οποίος προσέφερε τον μονογενή Του Υιό για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, τον Κύριό μας, ο οποίος είχε τόση αγάπη για εμάς που δέχθηκε το θέλημα του πατέρα Του. Αν πράξουμε έτσι, τότε το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγεί στην τέλεια αντίληψη του θελήματος του Θεού, προς εκτίμηση και ανταπόκριση μέσω της υπόσχεσης προς την Εθελοντική Προσφορά.

PARISH NEWS

PHAROS REMINDER

IN AN EFFORT TO HAVE THE CURRENT ISSUE DELIVERED TO YOUR HOMES PRIOR TO THE FIRST OF THE MONTH, WE MUST HAVE YOUR ORGANIZATION'S ARTICLES IN THE CHURCH OFFICE BY THE 12TH OF THE PREVIOUS MONTH, IF POSSIBLE. PLEASE EMAIL YOUR ARTICLES TO THE SECRETARY OF OUR CHURCH MARIA SALPEAS AT: msalpeas@stnicholasmd.org

THE PHAROS IS YOUR PUBLICATION. THIS IS THE MOST EFFECTIVE WAY TO REACH ALL THE MEMBERS OF OUR COMMUNITY.

PARISH COUNCIL ELECTIONS

On Sunday, December 18th the parish conducted elections for five positions for the Parish Council. Elected to the council are Nickolas Aravidis, John Korologos, Takis Papadopoulos, Manolis Theoharis, and Konstantinos Zissimos. Congratulations to the elected members. Oath of office for all the parish council members will take place sometime in January following the ratification and approval of the elections by the Metropolis.

EPIPHANY CELEBRATION

Everyone is encouraged to attend Church on January 5 and 6 for the celebration of Epiphany here at St. Nicholas. Patriarch Bartholomew will be in Tarpon Springs FL this year. Please check your television schedule int hat it will be on TV. In addition, Ocean City will have their celebration on Saturday, January 14th.

CONGRATULATIONS

BILL POULOS

Many congratulations to Bill Poulos upon receiving notice that his thesis for his Masters Degree in Theology has been approved. Bill will receive his degree in May or June of this year and we congratulate him on his accomplishment. Bill will be able to assist in many more ways in the education of the Faith to our people.

GREEK INDEPENDENCE DAY

PARADE COMMITTEE

The Parade committee will be meeting each Wednesday to plan for the upcoming Greek Independence Day Parade that will be on Sunday, March 26th. All interested volunteers are encouraged to come. In addition, the Parade committee is sponsoring a Dance with music by Zephyros on Saturday, January 28th, from 8pm-2am, in the

PARISH NEWS

From Page 3

large hall. For more information contact Nitsa Morekas at 410-675-4100.

The parade committee is also proud to present the First Annual Miss Greek Independence Day Pageant and Fashion Show Auction to be held at the Mezzanine Theatre at the Best Western Hotel & Conference Center on February 19th at 3:00pm. All unmarried women from ages 16-21 are invited to participate in this great event. There will be great door giveaways from Perry Ellis and Chanel. Gowns donated by Niko Bridal Fashions. For more information please email Valerie at vbsnake@netzero.net or call Anna Halikias at 410-493-3399.

NEWS FROM THE SAINT NICHOLAS CHOIR

Best wishes for the New Year, 2006!

On December 24th the Saint Nicholas Choir held a concert after the Divine Liturgy. They sang traditional Greek "kalanta" as well as American Christmas favorites giving the congregation their love and well wishes for a lovely holiday. Afterwards, the choir members offered coffee, baked goods and beverages to everyone who attended.

Over these many years, the robes of the choir have seen much "wear and tear" and the time has come to refresh their "wardrobe." The cost of every robe is around \$150.00. If you are interested in helping the choir by donating a monetary sum to defray the costs, please contact Mr. George Rossis or the Church Office. Please make sure that your donation specifically says "for the Saint Nicholas Church Choir."

We would like to wish everyone health, good luck, love and peace!

ΝΕΑ ΤΗΣ ΧΟΡΟΔΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ "2006"!

To βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, η Χορωδία μας έφαγε Χριστουγεννάτικα τραγούδια και κάλαντα, εις ένδειξη αγάπης και προόδου για μια καλύτερη χρονιά για όλους μας. Μετά, τα μέλη της χορωδία μας, όπως κάθε χρόνο, πρόσφεραν στο εκκλησίασμα καφέ, γλυκά και αναψυκτικά.

Τα ράσα της Χορωδίας με τα χρόνια έχουν φθαρεί και χρειάζεται να αντικατασταθούν. Η αξία εκάστης στολής υπολογίζεται γύρω στα \$ 150.00. Ο κάθε δωροθέτης δύναται να επικοινωνήσει με τον Χοράρχη, κ. Γεώργιο Ρώση ή με το Κοινοτικό Γραφείο. Παρακαλούμε η επιταγή να φέρει το όνομα "Saint Nicholas Choir."

Ευχόμαστε σε όλους υγεία, ευτυχία, αγάπη και ειρήνη!

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δασκάλες και παιδιά του Σχολείου ευχόμαστε σε όλα τα μέλη της Κοινότητάς μας, ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ, υγεία, χαρά και κάθε προσωπική, οικογενειακή, και κοινωνική πρόοδο. Το θέμα μας είναι: «Τι θα ήθελα, το 2006, να αλλάξει στην δική μου ζωή, στο περιβάλλον μου, στον κόσμο.» Γράφουν οι μαθητές και μαθήτριες της Τετάρτης τάξης.

«Θα ήθελα η μαμά μου να πηγαίνει στην Εκκλησία κάθε Κυριακή. Ο μπαμπάς μου να φέρνει φαγητό όταν τελειώνει τη δουλειά του. Η Τούλα να με βοηθάει με την εργασία σπιτιού. Η Μαρία να είναι καλή κόρη. Η Λίτσα να κάνει την εργασία της. Θέλω ο κόσμος να έχει πολλά λουλούδια, πολλά σχολεία, πολλούς γιατρούς, πολλά σπίτια. Θέλω οι άνθρωποι να είναι πολύ πολύ καλοί.» **Καλλιόπη Παπαβασίλη**

«Θέλω να έχω καλό σπίτι, η μαμά, ο μπαμπάς και οι αδελφοί μου να με αγαπούν. Να είμαι πολύ πολύ καλά. Να ξέρω ότι οι φιλενάδες μου είναι καλά, ότι με αγαπούν και ότι τις αγαπώ κι εγώ. Οι άνθρωποι να είναι ζεστοί, να έχουν άνετη ζωή, καλά ρούχα και καλές δουλειές να δουλεύουν. Να έχουμε νοσοκομεία και γιατρούς και οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι.» **Μαρκέλλα Τσιμπλά.**

«Θέλω να μη με πειράζουν στο σχολείο. Να έχω πολλούς φίλους και ξαδέλφια. Θέλω αυτοί που έχουν χρήματα να τα μοιράζονται με αυτούς που δεν έχουν. Ο κόσμος να είναι πιο ειρηνικός.» **Στέλιος Καλαμπόγιας**

«Θέλω να αλλάξω τον τρόπο που μιλάω ελληνικά. Να αλλάξω τη χοληστερίνη της γιαγιάς μου, να γίνει πολύ καλά. Τέλος, θέλω να αλλάξω στον κόσμο τον πόλεμο. Να έχουμε ειρήνη στη ζωή.» **Φούλα Πρωτόπαπα.**

«Θέλω να φέρνω την εργασία σπιτιού, να περάσω το MSA, να διαβάζω πιο πολύ. Στο σπίτι να είμαι πιο καλός στη μαμά. Να είναι η δασκάλα μου καλά, η πολιτεία πιο καλή χώρα, να μη σκοτώνονται και μην έχουμε τρομοκρατία. Τέλος θα ήθελα να είναι η γη πιο καλά.» **Μανώλης Χαλκιάς.**

«Θέλω να αλλάξουν οι ώρες που πηγαίνω στο σχολείο, να έχω πιο λίγο μάθημα. Να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράκ και να μην έχουμε πολλούς τυφώνες. Οι άστεγοι να μην πεινάνε και πεθαίνουν. Να είναι ο κόσμος καλύτερα από ποτέ.» **Ρόζη Κωστάκη**

«Πολλά πράγματα θέλω να αλλάξουν το 2006. Θέλω να βοηθάω πιο πολύ τη μαμά και το μπαμπά, να βλέπω περισσότερο τη γιαγιά και τον παππού, το περιβάλλον να μην είναι κακό και οι άρρωστοι άνθρωποι να γίνουν καλά.» **Πηνελόπη Ατσίδη**

«Θέλω να μάθω πιο πολλά πράγματα, να μη βλέπω πολλή τηλεόραση, να μη δουλεύουν οι γονείς μου πολύ. Να μην έχουμε πολλούς τυφώνες στον κόσμο.» **Σοφία Ατσίδη**

«Δεν θέλω πόλεμο, ανατινάξεις, καταστροφές! Θέλω να έχω καλή χρονιά στο Ελληνικό Σχολείο, να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράκ, να πάω στην Ελλάδα, να έχω ωραία γεννέθλια, και πιο καλούς φίλους. Θέλω να μεγαλώσω, να μην είμαι νάνος.» **Χρήστος Προκόπης.**

«Θέλω να είμαι πιο καλό παιδί, να βοηθάω τη μαμά μου, τους φίλους μου, την οικογένειά μου. Να μη ζητάω παιγνίδια τόσο πολύ.» **Νίκος Διακομανώλης**

«Θα ήθελα να είμαι πιο καλή μαθήτρια, ευτυχισμένη και λίγο πιο σοβαρή. Να είναι οι φιλενάδες μου και ο Μανώλης καλοί με εμένα. Να μην έχουμε πολέμους, φασαρίες και καταστροφές. Θα είμαι, θεέ μου, πολύ ευτυχισμένη άμα γίνουν αυτά τα πράγματα.» **Ειρήνη Γιωργάκη.**

Calendar of Events for January

Sunday, January 1:

New Years Day & St. Basil's Day -
9:00 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy.

Monday, January 2:

Office Closed

Wednesday, January 4:

Philoptochos meeting, 7 p.m.

Thursday, January 5:

Eve of Epiphany: 9:15 a.m.
Vesperal Divine Liturgy of
Saint Basil followed by the
Small Blessings of the Holy Waters.
Strict Fast Day.

Friday, January 6:

Epiphany - The Baptism of Christ -
9:15 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy followed by
the Great Blessings of the Holy
Waters.

Saturday, January 7:

St. John Day - 9:15 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy.

Sunday, January 8:

Sunday after Epiphany:

9 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy.

Philoptochos Vasilopeta Cutting,
Special Tray & Luncheon to benefit
St. Basil's Academy.

January 9 - 14:

Fr. Manuel at Continuing Care
Workshop

Monday, January 9:

GOYA meeting, 7 p.m.

Tuesday, January 10:

Diamonds meeting, 1 p.m.

Sunday, January 15:

9 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy.

Tuesday, January 17:

St. Anthony the Great 9:15 a.m.
Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy;
Greektown CDC general
meeting, 7 p.m.

Friday, January 20:

PTA Meeting and Student
Social 6:30 p.m.

Sunday, January 22:

9 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy.

Saturday, January 28:

Greek Independence Day Parade
Fund Raising Dance at 8:00pm.

Sunday, January 29:

9 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy;
Greek School program in Church.

Monday, January 30:

Three Hierarchs - 9:15 a.m.
Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy.



SAINT NICHOLAS
GREEK ORTHODOX
CHURCH
520 S. PONCA STREET
BALTIMORE, MD 21224

NON PROFIT
ORGANIZATION
U.S. POSTAGE
PAID
BALTIMORE, MD
PERMIT NO. 2606

JANUARY, 2006

Rev. Fr. Manuel J. Burdusi, Pastor
Tel.: 410-633-5020 Fax: 410-633-4352

VISIT US ONLINE:
<http://www.stnicholasmd.org/>

DATED MATERIAL —
PLEASE DELIVER
PROMPTLY



GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA
METROPOLIS OF NEW JERSEY
PUBLISHED MONTHLY BY THE
GREEK ORTHODOX COMMUNITY
OF ST. NICHOLAS, BALTIMORE, MD