

Message from Fr. Georgios Oikonomou, Protopresbyter

My dear brothers and sisters in Christ,

Leaving behind the "Reaper", the month of June, about which we shared some thoughts in the previous issue of the Koinonia", we now welcome the summer months of July and August. In the first days, on the 4th of July, we'll celebrate the United States' federal holiday, and we will celebrate it, as befits; with splendor and grandeur. We commemorate the Declaration of Independence, which was ratified by the Second Continental Congress on July 4, 1776. We thank God for His blessing on this beautiful country, and we ask Him from the bottom of our hearts to bless and protect the whole world by bestowing His only true and eternal peace from above.

From this celebration we will be inspired, and we will then analyze the word independence, which means both in Greek and English languages that there is no dependence, slavery, captivity but freedom. We could say that this celebration acquires a new great meaning in our time as an exhortation to the modern man to resolutely free himself from all kinds of addictions, to which he is attached. Pathological conditions, addictions to alcohol, smoking, drugs, but also addictions to the internet, to the mobile phone, to social networks or to video games. Even addictions sometimes in people through relationships, which while they are abusive and dangerous, people do not find the strength to walk away and feel free. And the declaration of Independence can be an occasion to reflect on these issues, which are of great concern to modern man.

But the greatest declaration of Independence, however, in human history, is without any doubt the proclamation of the preaching of the Gospel. Our God, Who "is love" (1 John 4:16) absolutely respects the freedom and self-determination of man. And our Christ strongly condemns all those who want to conquer and dominate the nations saying, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them" (Mark 10:42). When He invites the listeners of His word to become His disciples, He emphasizes: "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me" (Mark 8:34). In other words, God does not want us to be His slaves but His children and He wants us to do His holy will with love and joy and not because of the fear of hell. This is why the Apostle Paul writes to the Galatians: "For you were called for freedom, brothers" (Galatians 5:13).

But people in the modern world seem to have despised this God-given gift of freedom and instead of accepting it with joy they surrendered theirselves and unconditionally to a slavery, acquiring all these addictions, which torment them. And yet, many times they live enslaved and captive to their sins, not caring about their spiritual health. Like the patient who, while not feeling well, does not go to the doctor, neglecting his physical health and endangering his very life. But there is always hope.



Let this year's 4th of July be the day we celebrate the Declaration of Independence, as also a personal Declaration of Independence and Liberation. Asking for God's help with heartfelt prayer and true repentance, let's make brave decisions and struggle to free ourselves from whatever addictions hold us captive. To free ourselves once and for all from burdens and guilty feelings, to take steps forward looking to the future and eternity, to bravely forgive people who have hurt us, wronged us, acted unfair to us. So that we too can with courage ask the All-Good God in our prayer for His own forgiveness: " forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us" (Matthew 6, 12).

In closing, as in the coming months several parishioners will travel to Greece or other destinations, we pray to God and ask Him fervently to guard and protect all those who travel and all those who stay here and that we all meet again strong and healthy at the end of the summer, united with Christ's love.

With paternal love in Christ, Protopresbyter Georgios Oikonomou







ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Αφού διαβήκαμε τον «Θεριστή», τον μήνα Ιούνιο, για τον οποίο μοιραστήκαμε κάποιες σκέψεις στο προηγούμενο τεύχος της «Κοινωνίας» μας, υποδεχόμαστε τώρα με το καλό τους καλοκαιρινούς μήνες του Ιουλίου και του Αυγούστου. Στις πρώτες πρώτες μέρες, την 4η Ιουλίου, συναντάμε την εθνική γιορτή της Αμερικής και θα την εορτάσουμε, όπως ταιριάζει μελαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Γιορτάζουμε την ημέρα αυτή τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μεγάλη Βρετανία, ευχαριστούμε τον Θεό για την ευλογία Του σε αυτή την όμορφη χώρα και Τον παρακαλούμε από τα βάθη της καρδιάς μας να ευλογεί και να προστατεύει όλο τον κόσμο χαρίζοντας την δική Του άνωθεν, μόνη αληθινή και αιώνια ειρήνη.

Από τη γιορτή αυτή θα εμπνευστούμε και θα αναλύσουμε στη συνέχεια τη λέξη ανεξαρτησία, η οποία σημαίνει ότι δεν υπάρχει εξάρτηση, υποδούλωση, αιχμαλωσία αλλά ελευθερία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γιορτή αυτή αποκτά ένα νέο σπουδαίο νόημα στην εποχή μας ως προτροπή στον σύγχρονο άνθρωπο να ελευθερωθεί αποφασιστικά από τις κάθε είδους εξαρτήσεις, στις οποίες είναι δοσμένος και προσκολλημένος. Καταστάσεις παθολογικές, εξαρτήσεις από το αλκοόλ, τον τζόγο, ναρκωτικές ουσίες, αλλά και εξαρτήσεις από το διαδίκτυο, το κινητό τηλέφωνο, τα κοινωνικά δίκτυα, τα βιντεοπαιχνίδια. Ακόμα ακόμα και εξαρτήσεις κάποιες φορές σε ανθρώπους μέσα από σχέσεις, οι οποίες ενώ είναι δυσλειτουργικές, κακοποιητικές και επικίνδυνες, οι άνθρωποι δεν βρίσκουν τη δύναμη να απομακρυνθούν και να ελευθερωθούν. Και η διακήρυξη της Ανεξαρτησίας μπορεί να είναι μία αφορμή αναστοχασμού πάνω σε αυτά τα θέματα, που απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τον σύγχρονο άνθρωπο.

Η σπουδαιότερη διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, ωστόσο, στην ανθρώπινη ιστορία, δεν είναι άλλη, αγαπητοί μου αδελφοί, από τη διακήρυξη του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Ο Θεός μας, ο Οποίος «ἀγάπη ἐστί» (Α΄ Ιω. 4, 16) σέβεται απολύτως την ελευθερία και το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Και ο Χριστός μας αποδοκιμάζει έντονα όλους εκείνους, που θέλουν να κατακυριεύουν και να κατεξουσιάζουν τα έθνη (Μάρκ. 10, 42). Όταν προσκαλεί τους ακροατές του λόγου Του να γίνουν μαθητές Του, τονίζει· «Όστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Μάρκ. 8, 34). Με απλά λόγια, ο Θεός δεν θέλει να είμαστε δούλοι Του αλλά παιδιά Του

και επιθυμεί να ποιούμε το άγιο θέλημά Του με αγάπη και χαρά και όχι εξαιτίας του φόβου της κολάσεως. Για αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Γαλάτες· «ἐπ' ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί» (Γαλ. 5, 13).

Όμως ο σύγχρονος άνθρωπος αυτό το θεόσδοτο δώρο της ελευθερίας φαίνεται σαν να το έχει περιφρονήσει και να το έχει αφήσει στην άκρη σαν δώρο ξεχασμένο μέσα σ' ένα χαρτί περιτυλίγματος και αντί να το δεχτεί με χαρά παραδόθηκε από μόνος του και άνευ όρων σε μία σκλαβιά, αποκτώντας όλες αυτές τις εξαρτήσεις, που τον βασανίζουν. Και ακόμα, πολλές φορές ζει σκλαβωμένος και αιχμάλωτος στις αμαρτίες και τα πάθη του αδιαφορώντας για την πνευματική του υγεία. Σαν τον ασθενή, που ενώ δεν αισθάνεται καλά, δεν πηγαίνει στον γιατρό, παραμελώντας τη σωματική του υγεία και βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή του. Όμως πάντα υπάρχει ελπίδα. Πάντα μετά από το πιο πυκνό σκοτάδι ξημερώνει το άγιο φως της ημέρας και μετά τον σταυρό έρχεται η Ανάσταση.

Ας είναι η φετινή 4η Ιουλίου, η ημέρα που γιορτάζουμε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, και μία προσωπική Διακήρυξη Ανεξαρτησίας και Απελευθέρωσης. Ζητώντας τη βοήθεια του Θεού με προσευχή καρδιακή και αληθινή μετάνοια, να πάρουμε γενναίες αποφάσεις και να αγωνιστούμε, ώστε να απαλλαγούμε από τις όποιες εξαρτήσεις μας κρατούν αιχμάλωτους. Να ελευθερωθούμε μια για πάντα από βάρη, ασήκωτα φορτία και ενοχές, να κάνουμε βήματα μπροστά ατενίζοντας το μέλλον και την αιωνιότητα, να συγχωρέσουμε γενναιόκαρδα πρόσωπα που μας έχουν πληγώσει, μας έχουν αδικήσει, μας έχουν πονέσει. Για να μπορέσουμε με θάρρος και εμείς να ζητήσουμε από τον Πανάγαθο Θεό στην προσευχή μας τη δική Του συγχώρεση· «ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ώς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» (Ματθ. 6, 12).

Κλείνοντας, καθώς τους ερχόμενους μήνες αρκετοί ενορίτες θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα ή σε άλλους προορισμούς προσευχόμαστε στον Θεό και Τον παρακαλούμε θερμά να φυλάει και να προστατεύει όλους όσους ταξιδεύουν και όλους όσους μείνουν εδώ και να ανταμώσουμε πάλι όλοι γεροί στο τέλος του καλοκαιριού ενωμένοι με την εν Χριστώ αγάπη.

Καλό και Ευλογημένο Καλοκαίρι, Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Οικονόμου

CHURCH CONTACT INFORMATION

PROTOPRESBYTER FR. GEORGIOS OIKONOMOU, PASTOR Tel: 410-633-5020 • Fax: 410-633-4352 • Cell: 443-422-4548

CHURCH SECRETARY

PARASKEVI KOTSATOU

FINANCIAL SECRETARY

AMALIA SYROPOULOS-KOSTRIVAS

PARISH COUNCIL

PRESIDENT - STAMATIA IEROMONAHOS VICE PRESIDENT - VASILIS ARGIROPOULOS TREASURER - NICK ARAVIDIS ASSISTANT TREASURER - SOFIA XOURI RECORDING SECRETARY - MARY ILIADIS CORRESPONDING SECRETARY - IOANNIS

SFAKIANOUDIS STANLEY SOURANIS

BOARD MEMBERS

JOHN CHRISSOMALLIS JOHN KEVAS

JOHN KOROLOGOS PETE SALIARIS

EMMANUEL THEOHARIS

PHILOPTOCHOS

IRENE VASILIOS, PRESIDENT MARIA GEORGAKI, VICE-PRESIDENT ZOE PERDIKAKIS, SECOND VICE-PRESIDENT MARIA KARAGIANNIS. RECORDING SECRETARY EVA NYCHIS, CORRESPONDING SECRETARY STELLA KOUKIDES, TREASURER

CHRISTINE ZERVOS, ASSISTANT TREASURER

BOARD MEMBERS:

KATINA FOTINOS, PATTY KAFALLAS, NORA KEFALAS, MARIA KOUTSOURI, EVAGELIA SALIARIS, RENEE THEMELIS, TSAMBIKA TRIANTAFILOS, KATINA YIANAKIS

CHOIR DIRECTOR/ORGANIST

PETE BISBIKIS

SEXTON

STANLEY CAVOURAS

CHANTER

DIMITRIOS APOSTOLOU

HELLENIC GOLDEN COINS

KATERINA PATRIKIOS, DIRECTOR FOULA PARAGIOS & IRENE ANGELOS.

DANCE INSTRUCTORS

PAN-HELLENIC BOARD MEMBERS

METAXIA KARDIASSMENOS - HONORARY MEMBER EFFIE KARAMBELAS - DANCE TEACHER

FOTEINI ARGIROPOULOS - POC

DIAMONDS

ROSE TSAKALOS, PRESIDENT ROZA CORNIAS, VICE-PRESIDENT ANASTASIA VASILAKOPOULOS, SECRETARY

MARY SERAFIS, TREASURER

BOARD MEMBERS

SOULA GIANNAKOULIAS, SOULA KAPETANAKOS,

EVA LALLAS

G.O.Y.A.

RITA QUINTERO, HEAD ADVISOR stnicholasgoyabalto@gmail.com

RENA KOUTSANTONIS

KATINA PALAS

NITSA ZDZIERA DEBBIE NISTAZOS

EMILY SYROPOULOS

G.O.Y.A. COACHES

BOYS A & BOYS B TEAMS: DENNIS QUINTERO GIRLS A & GIRLS B TEAMS: ANGELICA QUINTERO,

GENEVIEVE ZDZIERA, PANAYIOTA KOUTSANTONIS

G.O.Y.A. BOARD MEMBERS

PRESIDENT - ANEZINA PALAS

VICE-PRESIDENT - LEAH KOUTSANTONIS

TREASURER - KATERINA ALAFASSOS

CORRESPONDING SECRETARY - PANAGIOTA ZDZIERA RECORDING SECRETARY - SOPHIA KOUMOUDIS

HISTORIANS - ELLIE FILIPPOU AND MARIA KILLIAS

SERGEANT AT ARMS - GEORGE KOSTRIVAS

SUNDAY SCHOOL

PHAEDRA AVGERINOS AND SOPHIA GERAPETRITIS,

DIRECTORS

PHAEDRA AVGERINOS 10TH

NIKKI CANNING AND ROSE KOSTAKIS,

PRE-KINDERGARTEN

YANA KARABELAS, KINDERGARTEN

PENNY GERAPETRITIS & VASILIKI FONIADIKI, 1ST & 2ND

JENNA STAKIAS, 3RD & 4TH

STAVROULA SAKELAKIS 5TH

KALLIOPI CORNIAS & FLORA GIACOUMAKIS, 6TH

ELENI PIKOUNIS 7TH

MARIA FILIPPOU. 8TH & 9TH

AFTERNOON GREEK SCHOOL

PRINCIPAL: STAMATIA IEROMONAHOS

IRINI ANASTASIOU

YVONI GALETAKI

VOULA KOSMATOU

DESPINA LARENTZOS

EVANGELIA PAPADIMAS

GREEK SCHOOL P.T.A.

ALEXANDRA KAROUTSOS (PRESIDENT)

ALEXANDRA FORAKIS (VICE PRESIDENT)

DIMITRA DOUSKAS (SECRETARY)

AGATHI DIAKANTONIS (TREASURER)

BOARD MEMBERS:

MARIA IEROMONAHOS

TSAMBIKA KOROLOGOS

ANNA NIKOLETOU

TINA STAMATIADI

ANGELA YEAKIM

FOULA PARAGIOS

STEWARDSHIP COMMITTEE

IRENE VASILAKOPOULOS, CHAIRPERSON

IRENE ANGELOS

ADRIENNE KOURTESIS

FOULA PARAGIOS

IMPORTANT NOTICE:

KOINONIA DEADLINE

Please submit your article(s) to the Koinonia staff by the deadline stated below:

ISSUE MONTH: SEPTEMBER 2023 SUBMISSIONS DUE: AUGUST 20th

Please email your article(s) to: vkotsatou@stnicholasmd.org

Articles are due no later than the 20th of each month. If they are received after the deadline they will be published in the following month's issue.

All articles must be proofread and color corrected prior to submission.

Thank you

JULY/AUGUST 2023

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Dear Parishioners and Friends of our church,

With the blessing of our Holy Lord, we closed a peaceful church season full of love with many beautiful moments that enriched the development of our parish.

The 2023 festival was carried out with great success. Reason for huge success? Teamwork, understanding and our love for our patron, Saint Nicholas. A big thank you from the heart for all of you who in every way helped and stood by us

to achieve the desired result of a great event like our festival! Congratulations to all of you! Axioi! Axioi! Axioi!

So, our church year passed peacefully, closing in its arms many

kinds of feelings. Emotion, joy, sadness, optimism, blessing and infinite love. We welcomed our new priest, our beloved Father Georgios, with his beautiful family. He accepted his obligations with joy and began his work with optimism. We emotionally said goodbye to our dear Father Michael and wished him to enjoy his retirement close to his wonderful family, thanking him for his beautiful years that he generously offered us his services and lived with him beautiful moments.

We welcomed our new church secretary, Voula, who with appetite and willingness to work and knowledge of her duties took up her duties with joy. We wish her good strength, patience, understanding and good cooperation with our Amalia who keeps the accounting part of the office. She is flawless in the requirements of her role, and we thank her from the bottom of our hearts.

We said goodbye to our Maria, the one-of-a-kind secretary of our community. What can I say about our Maria? Words are cheap in front of the work of 40 years. I cannot describe the magnitude of her beneficence nor her character in a few lines. We simply thanked her from the bottom of our hearts for everything she offered to our church, and we wish her to enjoy family moments in peace.

Our Learning Center is progressing at a fast pace, the children are growing, the staff is growing, and the progress is raising the bar higher and higher! Congratulations to our staff!

Our Greek School is progressing and moving forward. For the fourth year in a row, the Greek exams were successfully held in collaboration with the Aristotle University of Thessaloniki. Our school has held many events-National, Religious, Historical. We always give our children food for knowledge and sources of memories. Congratulations to our teachers for their excellent cooperation and wonderful work. Only pride for our unique youth.

Our excellent dance team, The Golden Coins, gives us joy with their presence at our events. Congratulations to the responsible teachers, Foula and Irini, and to our children.

Our GOYA is made up of an excellent group of children. They make us proud and give us hope for a bright future for our community. Congratulations to our children and to our Rita and our beautiful team of parents.

Congratulations to our children of the Sunday School. Congratulations to their teachers who hold fast the scepters of our religion.

Philoptochos and Diamonds—two wonderful organizations with their commendable work and with respectable people who give their best for the good of our parish and parishioners. Well done!

> Our beautiful choir and chanter, Dimitris, give us beautiful moments in every church service. We thank them from the bottom of our hearts.

> I could not but say a big thank you to our dear lady Mary who willingly sits by the candles and always helps us with pleasure. We are grateful to her. May she always be healthy and happy.

We also thank our beloved Antonis from the bottom of our hearts, the man who every Sunday will be the first

in the church to help in any way and generously offer his services. He is an example of kindness and honor.

My Parish Council—the people who are next to me every day. My partners who trust me and support me. We are a beautiful group and we strive for the good of our church. I really thank them.

With beautiful, spiritual people and with beautiful events, the months passed calmly in our parish. And because the best is yet to come.

I wish you a wonderful summer with all of my heart, and hopefully we will all meet again in the church.

Thank you very much for your trust.

With true love, Stamatia Ieromonachos President of the Parish Council Saint Nicholas Church of Baltimore, Maryland

Stamatia Ieromonahos President of the Parish Council St. Nicholas Church of Baltimore

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπημένοι μας ενορίτες και φίλοι της εκκλησίας μας.

Με την ευλογία του Αγίου Κυρίου μας κλείσαμε και φέτος μια ήρεμη γεμάτη αγάπη εκκλησιαστική περίοδο με πολλές όμορφες στιγμές που πλούτισαν την ιστορία της ενορίας μας.

Διεκπεραιώθηκε με τεράστια επιτυχία το Φεστιβάλ 2023!!! Αιτία της υπερ επιτυχίας ;;;

Η ομαδικότητα , η συνενόηση, η αγάπη μας για Τον Πολιούχο μας Άγιο Νικόλαο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για όλους εσάς που με κάθε τρόπο βοηθήσατε και σταθήκατε δίπλα μας για να πετύχουμε το θεμιτό αποτέλεσμα μια μεγάλης εκδήλωσης όπως είναι το Φεστιβάλ μας !!!

Συγχαρητήρια σε όλους σας!!!

Άξιοι και πάλι Άξιοι!!!

Ήρεμα κύλησε λοιπόν η εκκλησιαστική μας χρονιά κλείνοντας στην αγκαλιά της πολλών ειδών αισθήματα .

Συγκίνηση, χαρά, λύπη, αισιοδοξία, ευλογία και άπειρη αγάπη.

Υποδεχτήκαμε τον νέο μας ιερέα τον αγαπητό μας πάτερ Γεώργιο με την όμορφη οικογένεια του.

Ανέλαβε με χαρά τις υποχρεώσεις του και ξεκίνησε με αισιοδοξία το έργο του.

Αποχαιρετήσαμε με συγκίνηση τον αγαπητό μας πάτερ

Μιχάλη και του ευχηθήκαμε να απολαύσει την συνταξιοδότηση του κοντά στην υπέροχη οικογένεια του ευχαριστώντας τον για όλα αυτά τα όμορφα χρόνια που απλόχερα μας πρόσφερε τις υπηρεσίες του και ζήσαμε δίπλα του όμορφες στιγμές.

Υποδεχτήκαμε την νέα μας γραμματέα την Βούλα μας που με προθυμία, όρεξη για δουλειά και γνώσεις των καθηκόντων της ανάλαβε με χαρά τις υποχρεώσεις της.

Της ευχόμαστε καλή δύναμη, υπομονή, κατανόηση και καλή συνεργασία με την Αμαλία μας η οποία κρατάει το λογιστικό κομμάτι του γραφείου είναι άψογη στις απαιτήσεις του ρόλου της και την ευχαριστούμε από καρδιάς.

Αποχαιρετήσαμε την Μαρία μας την μοναδική στο είδος της γραμματέα της κοινότητας μας . Τι να πω για την Μαρία μας; Φτηνά τα λόγια μπροστά στο έργο σαράντα χρόνων. Δεν μπορώ να περιγράψω το μέγεθος της ευεργεσίας της ούτε σε λίγες γραμμές τον χαρακτήρα της.

Απλά από καρδιάς την ευχαριστήσαμε για όλα όσα πρόσφερε στην εκκλησία μας και ευχόμαστε να απολαύσει ήρεμα πια οικογενειακές στιγμές.

Ο Παιδικός μας σταθμός προχωράει με γοργούς ρυθμούς, τα παιδάκια αυξάνονται, το προσωπικό μεγαλώνει και η πρόοδος ανεβάζει τον πήχυ όλο και πιο ψηλά!!

Συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό μας!!

Το Ελληνικό μας σχολείο προοδεύει και προχωράει. Για τέταρτη συνεχή χρονιά έγιναν με επιτυχία οι εξετάσεις Ελληνομάθειας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά μας προχωρούν και προοδεύουν. Πολλές οι εκδηλώσεις του σχολείου μας

Εθνικές - Θρησκευτικές - Ιστορικές

Πάντα δίνουμε στα παιδιά μας τροφή γνώσεων και πηγές αναμνήσεων.

Συγχαρητήρια στις δασκάλες μας για την άψογη συνεργασία και για το υπέροχο έργο τους.

Μόνο περηφάνεια για την μοναδική νεολαία μας . Το εξαιρετικό χορευτικό μας Τα Χρυσά Φλουριά που πάντα μας δίνουν χαρά σε κάθε παρουσία τους στις εκδηλώσεις μας.

Συγχαρητήρια στις υπεύθυνες δασκάλες τους Φούλα και Ειρήνη και στα παιδιά μας.

Η Goya μας που αποτελείτε από μία εξαιρετική ομάδα παιδιών. Μας κάνουν περήφανους και μας δίνουν ελπίδα για λαμπρό μέλλον της κοινότητας μας.

Συγχαρητήρια στα παιδιά μας και στην Ρίτα μας με την όμορφη ομάδα των γονέων μας.

Συγχαρητήρια στα παιδάκια μας του Κατηχητικού, συγχαρητήρια και στις δασκάλες τους που κρατούν γερά τα σκήπτρα της θρησκείας μας.

Φιλόπτωχος & Διαμάντια

Δυο υπέροχοι σύλλογοι με αξιέπαινο έργο και με αξιοσέβαστα άτομα δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για το καλό της ενορίας και των ενοριτών μας. Μπράβο σας !!!

Η όμορφη χορωδία μας και ο ψάλτης μας ο Δημήτρης χαρίζουν όμορφες στιγμές σε κάθε εκκλησιαστική στιγμή. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς.

Δεν θα μπορούσα να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπημένη μας κυρία Μαίρη που με προθυμία

κάθεται στα κεριά και μας βοηθάει πάντα με χαρά. Ευγνώμονες απέναντι της . Να είναι πάντα υγιής και χαρούμενη .

Ευχαριστούμε από καρδιάς και τον αγαπημένο μας Αντώνη τον άνθρωπο που κάθε Κυριακή πρωί θα είναι ο πρώτος στην εκκλησία να βοηθήσει με κάθε τρόπο και να προσφέρει απλόχερα τις υπηρεσίες του. Υπόδειγμα καλοσύνης και φιλότιμου.

Το συμβούλιο μου

Οι άνθρωποι που βρίσκονται διπλα μου καθημερινά

Οι συνεργάτες μου που με εμπιστεύονται και μου συμπαραστέκονται

Είμαστε μια όμορφη ομάδα και προσπαθούμε για το καλό της εκκλησίας μας.

Τους ευχαριστώ πραγματικά.

Με όμορφους ψυχικά ανθρώπους και με όμορφες εκδηλώσεις & γεγονότα κύλησαν ήρεμα οι μήνες στην ενορία μας.

Και επειδή τα καλύτερα έρχονται

Σας εύχομαι ολόψυχα καλό καλοκαίρι να περάσετε πανέμορφα και με το καλό να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί στην εκκλησία μας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας

Με αγάπη και εκτίμηση,

Σταματία Ιερομονάχου Πρόεδρος του Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Βαλτιμόρης



GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA

ARCHEPISCOPAL ENCYCLICAL

Prot. No. 142/2023

Archiepiscopal Encyclical on the National Sisterhood of Presvyteres Sunday

June 11, 2023

Unto the Most Reverend and Right Reverend Hierarchs, Pious Priests and Deacons, the Monks and Nuns, Presidents and Members of Parish Councils, Honorable Archons of the Ecumenical Patriarchate, Members of Leadership 100, the Day and Afternoon Schools, Philoptochos Societies, the Youth, Greek Orthodox Organizations, and the entirety of the Christ-named Plenitude of the Holy Archdiocese of America:

Receive her in the Lord in a manner worthy of saints, and place whatever she needs at her disposal. For, she has been a real champion to many, and to me as well! (Romans 16:2)

Beloved Sisters and Brothers in Christ,

On this National Sisterhood of Presvyteres Sunday, let us call to mind these words of Saint Paul for all of our Presvyteres, which were indeed personal for the Deaconess Phoebe. But they could truly be said of each and every Presvytera, who deserve to be received and treated "in a manner worthy of the saints." These special sisters in Christ give to our communities every day, by supporting the work of their husbands and by being the anchors for our clergy families. Indeed, we should always place at their disposal what they need for spiritual and material success.

We associate this day with the Feastday of the Holy Sisters Mary and Martha, which this year falls on Pentecost Sunday. These sisters represent the right and left hands of contemplation and service, and are a fitting paradigm of ministry and devotion for any Presvytera. We see time and again how Presvyteres bring their special gifts and talents to community life, and how they enhance the ministerial work of their husbands.



Let us, therefore, recognize our beloved Presvyteres as real champions within our communities, and accord them the honor that is their due. They are most worthy of our respect and our gratitude, and of the recognition and awareness with which we laud them on this National Sisterhood of Presvyteres Sunday.

With Thankfulness and Paternal Love in Christ,

16 ALLEOIKIS LITTOOOPOROS

† ELPIDOPHOROS

Archbishop of America



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Άριθμ. Πρωτ. 142/2023

Αρχιεπισκοπική ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακή τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητας τῶν Πρεσβυτερῶν.

11 Τουνίου 2023

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Άρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ίερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Πορέδοους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικών Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατοιαοχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμεοήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Αδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ όλόκληφο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ίνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίφ ἀξίως τῶν άγίων καὶ παραστῆτε αὐτῆ ἐν ῷ ἄν ύμῶν χρήζη πράγματι· καὶ γὰρ αὕτη προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ αὐτοῦ ἐμοῦ» (Πρὸς Ρωμαίους 16:2)

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητας τῶν Πρεσβυτερῶν, ἂς ἀπευθυνθοῦμε πρὸς ὅλες τὶς πρεσβυτέρες ἐπαναλάμβανοντας τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὰ όποῖα εἰπώθηκαν γιὰ τὴ διακόνισσα Φοίβη «προσδέξασθε αὐτὲς ἐν Κυρίω ἀξίως τῶν άγίων». Οἱ πρεσβυτέρες ὡς πραγματικὲς ἐν Χριστῷ ἀδελφὲς προσφέρουν στὶς κοινότητες μας καθημερινά τὸν ἐαυτό τους, ὑποστηρίζοντας τοὺς συζύγους τους, ἀποτελώντας τὸ ἀσάλευτο στήριγμα τῆς κάθε ἱερατικῆς οἰκογένειας. Πραγματικὰ ὅταν βασιζόμαστε σὲ αὐτὲς εἴμαστε σίγουροι γιὰ τὴν ἐπιτυχία εἴτε στὰ πνευματικὰ εἴτε στὰ ἐγκόσμια.

Συνδέουμε τὴν Κυριακὴ αὐτὴ μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν άγίων ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου τῆς Μάρθας καὶ τῆς Μαρίας, ποὺ γιὰ τὸ τρέχον ἔτος συμπίπτει μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Οἱ ἀδελφὲς αὐτὲς ἀντιπροσωπεύουν τὴν αὐταπάρνηση καὶ τὴν προσφορά καὶ ἀποτελοῦν



ἀκριβὲς παράδειγμα τῆς διακονίας καὶ τῆς αὐτοθυσίας τῶν πρεσβυτερῶν. Εἶναι καταπληκτικό γιὰ τὸ πώς οἱ πρεσβυτέρες προσφέρουν τὰ χαρισματὰ καὶ τὰ ταλέντα τους στὶς κοινότητές μας καὶ πώς ἐνισχύουν τὴ διακονία τῶν συζύγων τους.

Γιὰ αὐτὸ λοιπὸν ἂς ἀναγνωρίσουμε σήμερα τὸ ρόλο τῶν ἀγαπημένων πρεσβυτερῶν, ὡς πρωταθλητῶν τῶν κοινοτήτων μας, τιμώντας τες ὅπως τὶς ἀξίζει. Εἶναι παντάξιες καὶ τὶς ὀφείλουμε σεβασμό, εὐγνωμοσύνη καὶ τιμή, ἀφιερώνοντας αὐτὴ τὴν Κυριακή στην Ἐθνική Ἀδελφότητα τῶν Πρεσβυτερῶν.

Μὲ εὐχαριστὶες καὶ πατρικὲς εὐχὲς ἐν Κυρίω,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

To Aprentis Lyttoopoeol

DORMITION OF THE THEOTOKOS - AUGUST 15

Dormition of the Theotokos

Courtesy of the Greek Orthodox Archdiocese of America <u>www.goarch.org</u>



Introduction

The Feast of the Dormition of Our Most Holy Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary is celebrated on August 15 each year. The Feast commemorates the repose (dormition and in the Greek kimisis) or "falling-asleep" of the Mother of Jesus Christ, our Lord. The Feast also commemorates the translation or assumption into heaven of the body of the Theotokos.

Biblical Story

The Holy Scriptures tell us that when our Lord was dying on the Cross, He saw His mother and His disciple John and said to the Virgin Mary, "Woman, behold your son!" and to John, "Behold your mother!" (John 19:25-27). From that hour, the Apostle took care of the Theotokos in his own home.

Along with the biblical reference in Acts 1:14 that confirms that the Virgin Mary was with the Holy Apostles on the day of Pentecost, the tradition of the Church holds that she remained in the home of the Apostle John in Jerusalem, continuing a ministry in word and deed.

At the time of her death, the disciples of our Lord who were preaching throughout the world returned to Jerusalem to see the Theotokos. Except for the Apostle Thomas, all of them including the Apostle Paul were gathered together at her bedside. At the moment of her death, Jesus Christ himself descended and carried her soul into heaven.

Following her repose, the body of the Theotokos was taken in procession and laid in a tomb near the Garden of Gethsemane. When the Apostle Thomas arrived three days after her repose and desired to see her body, the tomb was found to be empty. The bodily assumption of the Theotokos was confirmed by the message of an angel and by her appearance to the Apostles.

Icon of the Feast

The Icon of the Feast of the Dormition of the Theotokos shows her on her deathbed surrounded by the Apostles. Christ is standing in the center (1.) looking at His mother. He is holding a small child clothed in white representing the soul of the Virgin Mary. With His golden garments, the angels above His head, and the mandorla surrounding Him, Christ is depicted in His divine glory.



1. Christ, appearing in His Glory, stands in the center of the icon cradling the soul of His Mother, the Theotokos and Ever-Virgin Mary.

The posture of the Apostles direct attention toward the Theotokos (2.). On the right Saint Peter censes the body of the Theotokos. On the left Saint Paul (3.) bows low in honor of her.

DORMITION OF THE THEOTOKOS - AUGUST 15



2. The
Apostles
bow their
heads in
reverence
to the
Theotokos
as Saint
Peter (right)
censes
her body
(detail).

5. The Theotokos lies in the center of the icon surrounded by the Apostles and a candle in front of her bed (detail).



Together with the Apostles are several bishops (4.) and women. The bishops traditionally represented are James, the brother of the Lord, Timothy, Heirotheus, and Dionysius the Areopagite. They are shown wearing episcopal vestments. The women are members of the church in Jerusalem.

3. The Apostle Paul bows in honor of the Theotokos (detail).





4. Also in attendance to pray for the Theotokos were several Bishops (detail).

In front of the bed of the Theotokos is a candle (5.) that helps to form a central axis in the icon. Above the candle is the body of the Theotokos and Ever-Virgin Mary. Standing over His mother is Christ holding her most pure soul. Above Christ the gates of heaven stand open, ready to receive the Mother of God.

This great Feast of the Church and the icon celebrates a fundamental teaching of our faith—the Resurrection of the body. In the case of the Theotokos, this has been accomplished by the divine will of God. Thus, this Feast is a feast of hope, hope in Resurrection and life eternal. Like those who gathered around the body of the Virgin Mary, we gather around our departed loved ones and commend their souls into the hands of Christ. As we remember those who have reposed in the faith before us and have passed on into the communion of the Saints, we prepare ourselves to one day be received into the new life of the age to come.

We also affirm through this Feast as we journey toward our heavenly abode that the Mother of God intercedes for us. Through Christ she has become the mother of all of the children of God, embracing us with divine love.

Orthodox Christian Celebration of the Feast of the Dormition

The commemoration of the Dormition of the Theotokos and the preparation for the Feast begin on August 1 with a period of fasting. A strict fast is followed on most of the days (no meat, dairy, oil, or wine), with the exceptions of fish on the Feast of the Transfiguration (August 6) and the day of the Dormition. Oil and Wine are allowed on Saturdays and Sundays.

On the weekdays before the Feast, Paraklesis services are held in most parishes. These consist of the Great Paraklesis and the Small Paraklesis, both services of supplication and prayer for the intercessions of the Theotokos.

The Feast of the Dormition is celebrated with the Divine Liturgy of Saint John Chrysostom which is conducted on the morning of the Feast and preceded by a Matins (Orthros) service. A Great Vespers is conducted on the evening before the day of the Feast. Scripture readings for the Feast of the Dormition are the following: At Vespers: Genesis 28:10-17; Ezekiel 43:27-44:4; Proverbs 9:1-11. At the Matins: Luke 1:39-49, 56. At the Divine Liturgy: Philippians 2:5-11; Luke 10:38-42; 11:27-28.



GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA

ARCHIEPISCOPAL ENCYCLICAL

Prot. No. 169/2023

Archiepiscopal Encyclical for Father's Day

June 18, 2023

Unto the Most Reverend and Right Reverend Hierarchs, Pious Priests and Deacons, the Monks and Nuns, Presidents and Members of Parish Councils, Honorable Archons of the Ecumenical Patriarchate, Members of Leadership 100, the Day and Afternoon Schools, Philoptochos Societies, the Youth, Greek Orthodox Organizations, and the entirety of the Christ-named Plenitude of the Holy Archdiocese of America:

Jesus said to them: "Follow me, and I will make you fishers of men." Immediately they left their nets and followed Him. (Matthew 4:19-20)

My Beloved Brothers and Sisters in Christ,

This Father's Day, I once again request our entire Archdiocese to remember and celebrate the "fathers" of our parishes across the country. Our clergy give so much to their ministries, responding unhesitatingly to the call of our Lord Jesus Christ, leaving behind the advantages of secular life and serving as "fishers of men."

We combine this day to remember our earthly fathers with an important consideration for our priestly "fathers in Christ." We ask that each parish make a special collection to support the Clergy Pension Fund. Working with the Archdiocesan Presbyters Council, great strides have been made to secure the Fund, but there is always a need, so your generosity is greatly appreciated.

Our clergy are certainly deserving of their benefits, especially after long years of ministry. Let us join together to encourage them and to ensure that they have the resources to conduct their ministries and, at the same time, sustain their lives and families. Let us celebrate this



Father's Day by remembering all our fathers in Christ; for they are the ones charged with the command of the Gospel to fill nets of salvation with souls, destined for life everlasting.

With Thankfulness and Paternal Love in Christ,

† ELPIDOPHOROS

16 Aprentis Lyttoopoeos

Archbishop of America



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Άριθμ. Πρωτ. 169/2023

Άρχιεπισκοπική έγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ πατέρα.

18 Ιουνίου 2023

Ποὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Άρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς ἄρχιεπισκοπῆς ἄμερικῆς.

«Καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ». (Ματθ. 4:19-20)

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Σήμερα, ήμέρα τοῦ πατέρα καλῶ ὅλους τοὺς πιστοὺς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, νὰ τὴν ἀφιερώσουν καὶ στοὺς πνευματικοὺς πατέρες τῆς ἐκκλησίας μας, τοὺς ἱερεῖς μας. Οἱ κληρικοί μας προσφέρουν τόσα πολλὰ μὲ τὶς διακονίες τῆς Ἐκκλησίας, ἀνταποκρινόμενοι ἀπροϋπόθετα στὴν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ νὰ τὸν ὑπηρετήσουν ὡς «άλιεῖς ἀνθρώπων».

Συνδιάζουμε τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία τιμοῦμε τοὺς κατὰ σάρκα πατέρες μας, μὲ μία σημαντικὴ προσθήκη, τιμώντας καὶ τοὺς ἐν Χριστῷ πατέρες μας. Παρακαλοῦμε γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὅλες τὶς κοινότητες νὰ περιάγουν δίσκο πρὸς συλλογὴ ποσοῦ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ συνταξιοδοτικοῦ Ταμείου τῶν κληρικῶν. Σὲ συνεργασία μὲ τὸν Σύνδεσμο τῶν Κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, μετὰ ἀπὸ τιτάνιες προσπάθειες κατορθώσαμε νὰ



ἐξασφαλίσουμε τὴ βιωσιμότητα τοῦ Ταμείου, ὅμως ὑπάοχει πάντοτε ἀνάγκη καὶ κάθε δωρεὰ πρὸς αὐτὸ εἶναι καλοδεχούμενη.

Οἱ ἱεφεῖς μας ἀξίζουν νὰ ἔχουν μία ἐξασφάλιση μετὰ τὴ σύνταξή τους, ἰδιαίτεφα μετὰ ἀπὸ τόσα χφόνια ὑπηφεσίας. Όλοι μαζί, ἄς τοὺς ἐνθαφφύνουμε καὶ ἄς τοὺς ἐνισχύσουμε γιὰ νὰ ἀνταπεξέφχονται τόσο στὴ διακονία τους, ὅσο καὶ στὶς βιωτικὲς ἀνάγκες τῆς ἱεφατικῆς οἰκογενείας τους. Ἄς ἑοφτάσουμε, λοιπόν, τὴν ἡμέφα αὐτὴ τοῦ πατέφα τιμώντας καὶ τοὺς πνευματικοὺς πατέφες μας, διότι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀκολούθησαν τὴν πφοτφοπὴ τοῦ Χφιστοῦ νὰ γίνουν άλιεῖς ἀνθφώπων καὶ νὰ γεμίσουν τὰ δίχτυα μὲ ψυχὲς πφοοφισμένες γιὰ τὴν αἰώνια ζωή.

Μὲ εὐχαριστὶες καὶ πατρικὲς εὐχὲς ἐν Κυρίω,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

16 ALLEOIKTS Lyttoopoeos

FESTIVAL SUCCESS



MEMORIALS

In Memory of Georgia Kepreos

Mr. George Skandalis

Mr. & Mrs. Michael Tsampos

Mrs. Kelly Argetakis

Maria Karagiannis

Mrs. Kalliopy Vasilas

Ms. Eva Lallas

In Memory of Linda Skandalis

Mr. George Skandalis

In Memory of George Katsimpiris

Mrs. Nichola Katsimpiris Wallace

In Memory of Dennis Psoras

Ms. Eva Lallas

In Memory of
Vasilios Papamaronis

Ms. Eva Lallas

In Memory of
Father Peter Chrisafideis

Melli Hazarides

In Memory of Anna Aravidis

Melli Hazarides

In Memory of Nikolaos Tsironis

Mr. & Mrs. George Perdikakis

Mr. & Mrs. Demetrios Koutsantonis

Mrs. Soula Kapetanakos

Maria & Hariklia Kyriakakos

Ms. Despina Glykiadis





GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA

ARCHIEPISCOPAL ENCYCLICAL

Prot. No. 178/2023

Archiepiscopal Encyclical on the Fourth of July

July 4th, 2023

Unto the Most Reverend and Right Reverend Hierarchs, Pious Priests and Deacons, the Monks and Nuns, Presidents and Members of Parish Councils, Honorable Archons of the Ecumenical Patriarchate, Members of Leadership 100, the Day and Afternoon Schools, Philoptochos Societies, the Youth, Greek Orthodox Organizations, and the entirety of the Christ-named Plenitude of the Holy Archdiocese of America:

My beloved brothers and sisters in the Lord,

... οὖ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία. (Πρὸς Κορινθίους B 3:17) ... and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. (II Corinthians 3:17)

The Fourth of July is a National Holiday for all Americans, no matter how or when their ancestors came to this land. Whether millennia ago, across the Bering Straits, or in ships of conquest, or ships of slavery, or even just a few weeks ago after a dangerous and arduous trek. The fact is that we are all Americans — worthy of our fellow citizens' esteem and respect. In a time when our political discourse has deteriorated, and we hear more and more hateful rhetoric, it seems good and just to remember that this is the "Land of the Free." And such freedom comes as a gift, and as a responsibility.

The Apostle Paul reminds us that our ultimate freedom is of God, and of the interior freedom that consciousness of the Spirit imbues within the human person. The basis of that freedom is love; for to love is to liberate your heart, soul, and mind from the bonds of hatred, prejudice, and envy. Being truly free requires the courage to shoulder the responsibilities of liberty. That is why our country is also called the "Home of the Brave."



Not everyone takes up arms to defend our land, but everyone can take up the cause. Freedom is not guaranteed by weapons, no matter how sophisticated. Freedom is the vocation of every citizen, who values the rights and liberties of their fellow citizens. For in our democratic republic, how we treat the least of our brethren will determine the destiny of all.

Therefore, let us celebrate two hundred and forty-seven years of American Independence. We continue to forge a more perfect union, so that all Americans may enjoy the blessings of their life, their liberty, and the pursuit of their happiness. As Orthodox Christians, let us be grateful for the freedoms we enjoy, and in the Spirit of the Lord, commit ourselves to ensure that all our fellow citizens can partake of the goodness of this Land of the Free and Home of the Brave.

A very blessed and happy Fourth of July to all!

With paternal love in Christ,

16 ALLEOIKTS LITTOOPOCOS

† ELPIDOPHOROS

Archbishop of America



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Άριθμ. Πρωτ. 178/2023

Αρχιεπισκοπική ἐγκύκλιος γιὰ τὴν τετάρτη Ἰουλίου.

4 Ίουλίου 2023

Ποὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Άρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ίερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς ἄρχιεπισκοπῆς ἄμερικῆς.

«Οὖ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία» (Πρὸς Κορινθίους Β΄, 3:17).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Κυρίω,

Ή τετάρτη Ἰουλίου εἶναι ἡ ἐθνικὴ ἑορτὴ ὅλων τῶν ἀμερικανῶν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πότε καὶ πῶς οἱ πρόγονοἱ τους ἔφθασαν σὲ αὐτὴ τὴν ὅμορφη χώρα. Εἴτε πρὶν ἀπὸ χιλιάδες χρόνια ὅταν κάποιοι διέβησαν τὸν Βερίγγειο Πορθμό, εἴτε ἐρχόμενοι μὲ τὰ καράβια τῶν ἀποίκων ἢ τῶν σκλάβων, εἴτε ἀκολουθώντας περίπλοκες διαδικασίες μετανάστευσης, ὅλοι εἴμαστε ἐδῶ ἑνωμένοι στὴν Ἀμερική, μὲ σεβασμὸ καὶ ἀνεκτικότητα στοὺς συμπολίτες μας. Σὲ μία χρονικὴ συγκυρία, ὅπου ἀκοῦμε ὁλόενα καὶ περισσότερα μηνύματα μίσους ἀπὸ κάποιους πολιτικούς, εἶναι καλὸ νὰ θυμόμαστε ὅτι αὐτὴ εἶναι «ἡ χώρα τῆς ἐλευθερίας». Μία ἐλευθερία ποὺ ἀποτελεῖ συγχρόνως πολύτιμο δῶρο καὶ μεγάλη εὐθύνη.

Ό ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ὑπέρτατη ἐλευθερία προέρχεται ἀπὸ τὸ Θεό, ἐν Πνεύματι Ἁγίω, τὸ ὁποῖο ἐνεργοποιεῖ τὴ συνείδηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ βάση τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἡ ἀγάπη, διότι ἀγαπώντας ἡ καρδιὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἀπελευθερώνονται ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ μίσους, τῆς κατακρίσεως καὶ τῆς ὑποκρισίας. Ἡ πραγματικὴ ἐλευθερία προϋποθέτει τὴ γενναιότητα τῆς ἀνάληψης τῶν μεγάλων εὐθυνῶν τῆς διατήρησης αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας. Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο ἡ χώρα μας εἶναι γνωστὴ καὶ ὡς «ὁ τόπος τῶν γενναίων».



Βέβαια, ὅλοι δὲ μποροῦμε νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴν πατρίδα μας μὲ τὰ ὅπλα, γιατὶ αὐτὸ εἶναι εὐθύνη τοῦ στρατοῦ, ἀλλὰ μποροῦμε ὅλοι μας νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν ἰδέα. Διότι ἡ ἐλευθερία δὲν ἐξασφαλίζεται μὲ τὰ ὅπλα, ὅσο ἰσχυρὰ καὶ νὰ εἶναι αὐτά! Ἡ ἐλευθερία ἐξασφαλίζεται μὲ τὴ στάση κάθε πολίτη, ὅταν ἀναγνωρίζει τὰ δικαιώματα καὶ τὴν ἐλευθερία τῶν ἄλλων. Ἡ συμπεριφορά μας πρὸς τὸν πιὸ ἄδυναμο καθορίζει καὶ τὴν ποιότητα τῆς δημοκρατία μας.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἂς ἑορτάσουμε τὰ διακόσια σαράντα ἑπτὰ χρόνια τῆς ἀμερικανικῆς ἀνεξαρτησίας, συνεχίζοντας τὸν ἀγώνα γιὰ μία ἑνωμένη Ἀμερική, ὅπου ὅλοι θὰ ζοῦμε εὐλογημένοι καὶ χαρούμενοι, μὲ πνευματικὴ ἀφθονία καὶ ὑλικὴ ἐπάρκεια. Ώς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἂς εἴμαστε εὐγνώμονες γιὰ τὴν ἐλευθερία ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ποὺ ἀπολαμβάνουμε, καὶ ἂς ἀγωνιστοῦμε ὥστε ὅλοι οἱ συμπολίτες μας νὰ μετέχουν ἰσότιμα στὰ ἀγαθὰ τῆς «γῆς τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ τόπου τῶν γενναίων».

Εὐχομαι σὲ ὅλους σας, εὐλογημένη καὶ χαρούμενη Ἡμέρα τῆς Ανεξαρτησίας.

Μετὰ πατρικῶν ἐν Κυρίφ εὐχῶν,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

To Aprentis Lyttoopoeol

PHILOPTOCHOS

nother Ecclesiastical year Ahas ended! Unfortunately, the need for assistance is still great throughout the year and Philoptochos will continue philanthropic missions. The end of this year also was an election year for our Philoptochos. The Executive



PHILOPTOCHOS

Board of Philoptochos, Mrs. Maria Georgaki President, Mrs. Zoe Perdikakis Vice President, M's Maria Karagianni second Vice

President, Mrs. Panagiota Koutsantonis Secretary, Mrs. Eva Nychis Corresponding Secretary, Mrs. Nora Kefalas Treasurer, Mrs. Stella Koukides Assistant Treasurer, Mrs. Irene Vasilios Advisor followed by board members Mrs. Katina Fotinos, Mrs. Maria Koutsouri, Mrs. Patty Micklos, Mrs. Eleni Pikounis, Mrs. Evagelia Saliaris, Mrs. Renee Themelis, Mrs. Tsambika Triantafilos, Mrs. Katina Yianakis and Mrs. Christine Zervos. We look forward to working together for the good of the community and those in need.

On May 20th was our Hats and Horses Event. Thank you to Jimmy's Seafood and our chairpersons Stacey Lioreisis and Patty Micklos for a very successful event. This would not have been possible without the generous donations and those that attended. The Saint Nicholas Festival was four days of food, fun, music, and coffee. We would like

to thank all everyone who donated and volunteered to make it a success!

Save the date for our Welcome Back Crab Feast which will take place on Wednesday, September 20th at Costas Inn. For information or if you would like to purchase a ticket or reserve a table, please contact any Philoptochos board member.

The Philoptochos mailing will be going out in August with our calendar of events. Our First General Meeting

will be on Monday, September 11th at 6:00 p.m. at the Plateia. Join us

and bring a friend as we start the new year! When you join Philoptochos you are part of a ministry that sole purpose is philanthropy! "Let all that you do be done in love" Corinthians 16:14 Wishing everyone a blessed, healthy, and safe summer!

DONATIONS: Mrs. Despina Glykiadis for the food account

WELCOME

TATS & HORSES

Donation in Memory of Mrs. Georgia Kepreos from John and Maria Georgaki









Άλλη μια Εκκλησιαστική χρονιά τελείωσε! Δυστυχώς, η ανάγκη για βοήθεια παραμένει μεγάλη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ο Φιλόπτωχος θα συνεχίσει τις φιλανθρωπικές του αποστολές. Αυτή η χρονιά ήταν επίσης εκλογική χρονιά για την Φιλόπτωχο μας. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Φιλόπτωχου, η κ. Μαρία Γεωργάκη Πρόεδρος, η κα Ζωή Περδικάκη Αντιπρόεδρος, η Μαρία Καραγιάννη Β'

Αντιπρόεδρος Πρόεδρος, η κ. Παναγιώτα Κουτσαντώνη

Γραμματέας, η κ. Εύα Νύχη Αντίστοιχη Γραμματέας, η κα Νόρα Κεφαλά Ταμίας, η κα Στέλλα Κουκίδη Βοηθός Ταμίας, η κ. Ειρήνη Βασίλειος Σύμβουλος και ακολουθούν τα μέλη του ΔΣ η κα Κατίνα Φωτεινή, η κ. Μαρία Κουτσούρη Μίκλος, η κα Ελένη Πικούνη, η κα Ευαγγελία Σαλιάρη, η κα Ρενέ Θέμελη, η κα Τσαμπίκα Τριαντάφυλλος, η κα Κατίνα Γιανάκη και η κα Χριστίνα Ζερβού. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για το καλό της κοινότητας και όσων έχουν ανάγκη.

Στις 20 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η Εκδήλωση Καπέλα και Άλογα. Ευχαριστούμε τους Jimmy's Seafood και τους προέδρους μας Stacey Lioreisis και Patty Micklos για την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση.



Αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τις γενναιόδωρες δωρεές και όσους παρευρέθηκαν. Το Φεστιβάλ του Αγίου Νικολάου ήταν ένα τετραήμερο γεμάτο φαγητό, διασκέδαση, μουσική και καφέ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους πρόσφεραν και προσφέρθηκαν εθελοντικά για να πετύχει!

Κρατήστε στο ημερολόγιό σας την ημερομηνία για το Welcome Back Crab Feast που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στο Costas Inn. Για πληροφορίες ή εάν θέλετε να αγοράσετε εισιτήριο ή να κλείσετε τραπέζι, παρακαλούμε επικοινωνήστε με οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Φιλοπτώχου.

Τον Αύγουστο θα κυκλοφορήσει το ημερολόγιο εκδηλώσεων μας. Η Πρώτη μας Γενική Συνέλευση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στις 6:00 μ.μ. στην Πλατεία. Ελάτε μαζί μας και φέρτε έναν φίλο καθώς ξεκινάμε τη νέα χρονιά! Όταν μπαίνεις στην Φιλόπτωχο είσαι μέλος ενός φορέα που μοναδικός σκοπός του είναι η φιλανθρωπία! «Ό,τι κάνετε ας γίνει με αγάπη» Κορίνθιοι 16:14 Ευχόμαστε σε όλους ένα ευλογημένο, υγιές και ασφαλές καλοκαίρι!

Κυρία Δέσποινα Γλυκιάδη για τον λογαριασμό των τροφίμων

Δωρεά εισ μνήμην της κα. Γεωργίας Κυπραίου από τον Γιάννη και τη Μαρία Γεωργάκη





EARLY EDUCATION CENTER NEWS



NOW HIRING TEACHERS AND AIDES!

ST. NICHOLAS BILINGUAL EARLY EDUCATION CENTER

Hello BEEC Friends and Families,

The Saint Nicholas Bilingual Early Education Center provides a safe, nurturing, home away from home learning center. We accept children from 6 weeks till 5 years of age. If you have any questions please feel free to contact the director, Michelle Abuel, at 410-633-5020 extension 4.

In June, the children attended the Greek Festival where they performed three Greek Folk Dances, enjoyed Greek music and food. BEEC also held a Father's Day Breakfast where the parents and the children spent the morning eating breakfast together and getting to know other BEEC families. The children also gave their fathers a beautiful gift that they made with the help of their teachers. Lastly, the Preschool program of BEEC

getting to know other BEEC families. The children also gave their fathers a beautiful gift that they made with the help of their teachers. Lastly, the Preschool program of BEEC had a Graduation ceremony for 9 lovely students who will be moving on up to Kindergarten. They will truly be missed by BEEC and we are so very

This month the BEEC children will be having a 4th of July cookout party! And to celebrate Summer the BEEC is cooling off with weekly water days where the kids can splash around and have fun in the sun! We will also be having an ice cream party where the children will be able to make their own sundaes! Hurray for Summer!

Michelle Abuel Director of BEEC

Δίγλωσσος Βρεφονηπιακός Στανθμός Αγίου Νικολάου,

proud and happy for them as they begin this new journey.

Το Δίγλωσσο Κέντρο Πρόωρης Εκπαίδευσης του Αγίου Νικολάου παρέχει ένα ασφαλές, περιποιητικό, κέντρο εκμάθησης μακριά από το σπίτι. Δεχόμαστε παιδιά από 6 εβδομάδων έως 5 ετών. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη διευθύντρια, Michelle Abuel, στο 410-633-5020 επέκταση 4.

Τον Ιούνιο τα παιδιά παρακολούθησαν το Ελληνικό Φεστιβάλ όπου χόρεψαν τρεις Ελληνικούς Λαϊκούς Χορούς, απόλαυσαν ελληνική μουσική και φαγητό. Ο ΒΕΕC διοργάνωσε επίσης πρωινό για την Ημέρα του Πατέρα, όπου οι γονείς και τα παιδιά

πέρασαν το πρωί τρώγοντας μαζί πρωινό και

γνωρίζοντας άλλες οικογένειες BEEC. Τα παιδιά έκαναν και στους μπαμπάδες τους ένα όμορφο δώρο που έφτιαξαν με τη βοήθεια των δασκάλων τους. Τέλος, το πρόγραμμα Προσχολικής ηλικίας του BEEC είχε τελετή αποφοίτησης για 9 υπέροχους μαθητές που θα ανέβουν στο Νηπιαγωγείο. Θα λείψουν πραγματικά από τον σταθμό και είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι για αυτούς καθώς ξεκινούν αυτό το νέο ταξίδι.

Αυτόν τον μήνα τα παιδιά της ΒΕΕС θα κάνουν ένα πάρτι μαγειρικής στις 4 Ιουλίου! Και για να γιορτάσουμε το Καλοκαίρι, ο ΒΕΕС θα δροσίζεται με εβδομαδιαίες μέρες νερού, όπου τα παιδιά μπορούν να βουτήξουν και να διασκεδάσουν στον ήλιο! Θα κάνουμε επίσης ένα παγωτό πάρτι όπου τα παιδιά θα μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους παγωτά! Είμαστε χαρούμενοι για το καλοκαίρι!

τα δικά τους παγωτά! Είμας

Michelle Abuel

Υποδιεύθύντρια του ΒΕΕC





SCHOLARSHIP OPPORTUNITY

The United Chian Societies of Baltimore "Andreas Syggros" and Ladies Panchian Society
Scholarship Applications are now available at the St. Nicholas Church Office
and online - http://chiossocietyofbaltimore.com

UNITED CHIAN SOCIETIES OF BALTIMORE "Andreas Syggros" and Ladies Panchian Society SCHOLARSHIP APPLICATION

The following form has been prepared to assist you with the preparation of your application.

Incomplete or inaccurate information will be cause for disqualification.

We will be commemorating Agia Markella during church services on the feast day of the saints at

Saints Mary Magdalene and Markella Greek Orthodox Church 3716 Dublin Road Darlington, MD 21034

Saturday, July 22, 2023

At which time we ask recipients or their representative be present during church services for the distribution of scholarships.

CHECK LIST

 Personal information thoroughly completed
 Scholastic information completed
 Your most recent transcript with official authorization from your high school or college
 Two letters of recommendation
Photo (optional)

The United Chian Societies of Baltimore "Andreas Syggros" and Ladies Panchian Society award scholarships to qualified candidates of the Greek/American community.

Selection is based on academic achievement and financial need.

DO NOT RETURN TO CHURCH OFFICE

All forms should be mailed to
P.O. Box 1092
Cockeysville, MD 21030
and received no later than Friday, July 7, 2023
Good Luck

EVENTS







CRMP GOOD SHEPHERD







Register here
http://app.campdoc.com/regi
ster/cgsn

Chesapeake (Maryland) July 3-7

Ages 8-18

Location: Camp Wo-Me-To, Jarretsville, MD

Virginia

July 9-15

Ages 10-18

Location: Camp Piankatank, Hartfield, VA

New Jersey

July 16-22

Ages 8-18

Location: Camp Linwood Macdonald, Sandyston, NJ

More Information

https://www.nj.goarch.org/camp-good-shepherd

STEWARDSHIP



St. Nicholas eGiving Stewardship

One Less Thing to think about



- Easy set up
- One-time/recurring payment options
- Confidential & secure
- Track easily for tax purposes

How it Works

- · Go to: stnicholasmd.org/give
- Select fund(s)
- Create your profile
- Select amount, payment method & frequency
- Complete donation
- THAT'S IT! Simple.

Thank you for your generosity!

Sive yourself One Less Thing to think about stnicholasmd.org/give
Or download the mobile app!



MEMBERSHIP PLEDGE CARD ΚΑΡΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

"GIVING THANKS: EUCHARISTIC STEWARDSHIP"

«ΑΝΤΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

2023 SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH CONFIDENTIAL STEWARDSHIP COMMITMENT CARD 2023 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΉΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ –ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΉΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΏΝ

In gratitude for God's blessings I/we make the following commitment to the ministries of St. Nicholas Church: Σαν έκφραση ευγνωμοσύνης μου για τις ευλογίες που έχω λάβει από τον Θεό, δεσμεύομαι με την ακόλουθη οικονομική και εθελοντική μου προσφορά προς την Εκκλησία του Λγίου Νικολάου:

Signature/ Υπ	ονραφή		Date/ Ημερομην	νία
Print Full Nam	ne/ Γράψτε	με κεφαλαία γράμματα το	επίθετό σας	
Planned Giving Please send me inform Δ ωρεά που σχεδιάζω Παρακαλώ στείλτε μο να προσφέρω να δωρίσω.		Παρακαλώ στείλτε μου	tion on making a planned gift to the C η πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο	
We give Γίνετε μι με τις ικανό	Your offeri to Christ α άρτυρες το ότητες, τις	ng to Christ and His Church and His Church not accordir ου έργου του Θεού! Δώστα εμπειρίες,την οικονομική α	lls, and experience, as well as your fit o can do as much as you empower it to ag to our means but according to our l ε από το ταλέντο με το οποίο σας έχι σας ευχέρεια. Η προσφορά μας στον ρος Αυτόν, όχι στην οικονομική μας α	ο do. ove for Him. ει προικίσει, Χριστό και την
		ΌΤΑL ANNUAL PLEDGE λικό ποσό προσφοράς		
	\$ \$	(Weekly / Month (Εβδομαδιαίως /	ıly / Quarterly / Yearly) ′ Μηνιαίως / Ανά Τρίμηνο / Ετησίω	ς)

Name / Ονομα		Date of Birth /	Ημερομ. Ι εννησεως
Name of Spouse / Όνομα συζύγου		Date of Birth /	Ημερομ. Γεννήσεως
Occupation / Επάγγελμα			
Occupation / Επάγγελμα (Spouse)			
Street Address / Ι <mark>Ιιεύθυνση</mark>			
City / πόλη		Zip Code /	ταχ. τομέας
Home Phone / Σταθερό τηλέφωνο οι	ιιτιού		
Mobile Phone / Κινητό τηλέφωνο	Mol	nile Phone / Kıvı	ητό τηλέφωνο (Spouse)
Email Address / Ηλεκτρονική διεύθυ	νση		
Email Address of Spouse / Ηλεκτρονι	κή διεύθυνο	η συζύγου	
Communication Preferences / Προτι	μήσεις επικο	ινωνίας	
Mail / Ταχυδρομείο		εκτρονικη	Text / Μήνυμα
Dependent Children's Names and Bir Ονόματα παιδιών και ημερομηνία γ		υc	

Introducing Auto Pay Set It and Forget It!

Take the work out of giving! Set up automatic offerings and pledges right from your computer or tablet that will seamlessly reoccur every week, month, quarter, or year.

If you would like to give electronically, visit our website www.stnicholasmd.org/give or download the GivePlus mobile app. If you have any questions, contact the church office at 410-633-5020.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ... ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ!



Δεν χρειάζεται να θυμάστε να στείλετε τη προσφορά σας. Ρυθμίστε την αυτόματη δωρεά και την εθελοντική σας προσφορά απευθείας από τον υπολογιστή σας ή το tablet σας που θα επαναλαμβάνεται ανελλιπώς κάθε εβδομάδα, μήνα τριμηνο ή έτος.

Εάν επιθυμείτε να στείλετε τη δωρεά σας ηλεκτρονικά, επισκεφθείτε την ιστιοσελίδα μας <u>www.stnicholasmd.org/give</u> ή κατεβάστε την εφαρμογή GivePlus mobile. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο της Εκκλησίας στο τηλέφωνο **410-633-5020**.

NOTICES



LED BY HIS EMINENCE ARCHBISHOP ELPIDOPHOROS OF AMERICA



OCAPPADOCIA

Among the many sites visit Goreme Open Air Museum to see the Byzantine rock churches, the Underground City of Kaymakli (Anakou), the old Greek cities of Sinassos, Aravissos & much more Attend the Divine Liturgy celebrated by H.A.H. Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Ancient Rock Church.

SMYRNA O

Tour the city including the old Greek section & the promenade by the sea. A full day tour to Ephesus where St Paul preached the Gospel & was imprisoned. See the Library of Celsus, & the Basilica of St. John. Tour Pergamon, the northern most of the seven churches of Asia & visit the Pergamon Altar, the Ascelpion





CONSTANTINOPLE

Experience the Queen of Cities by visiting sites sacred to the Orthodox faith: The Sacred Center of the Ecumenical Patriarchate, Hagia Sophia, the Theological School of Halki, Panagia Vlacherna, Baloukli Monastery, and celebrate the Feast Day of the H.A.H Ecumenical Patriarch Batholomew!

12 NIGHTS



PRICE

\$4850 DOUBLE \$5800 SINGLE



DATE

MAY 31- JUNE 13



Reserve your spot today by contacting Cloud Tours at (718)721-3808 and stephen@cloudtours.com

SPONSOR A COFFEE HOUR

We have resumed the Coffee Hour following the Divine Liturgy on Sundays. Please consider sponsoring a coffee hour in memory of a loved one, for the health of your family, or in honor of our St. Nicholas Church.

Please call the office at 410-633-5020 to schedule.

Thank you for your support!



HELP US GROW THROUGH E-GIVING



It's through your contributions that we're able to carry on important work both spiritually and in our community.

Electronic giving is a convenient, easy way to support St. Nicholas.

By giving electronically, you can:

- Give anywhere, anytime from your computer, smartphone or tablet.
- Donate easily for special projects.
- Set up recurring offerings and pledges and never worry about bringing your checkbook or cash again.

Show your support and try one of our e-Giving options. If you would like to give electronically, visit our website www.stnicholasmd.org or download the GivePlus mobile app.

Thank you for all you do to support our St. Nicholas family throughout the year!



NOTICE:

All organizations



Thank you for your cooperation.

WE ARE online

Website: https://stnicholasmd.org

Website: https://greekfolkfestival.com

Youtube: @st.nicholasgreekorthodoxch294

Youtube: @fr.georgiosoikonomou

Facebook: SaintNicholasBaltimore

Blog: saintnicholasmd.blogspot.com

FINANCIALS

Saint Nicholas Greek Orthodox Church **Budget vs. Actuals: Church and Greek School**

January - May 2023

	Actual	Budget	over (under) Budget
Income			_
4000 Stewardship	107,875.83	103,050.00	4,825.83
4010 Greek School Registration	9,499.96	1,010.00	8,489.96
4020 Sales - Candles	50,029.00	44,620.00	5,409.00
Other Income	27,757.80	53,865.00	(26,107.20)
Total Income	195,162.59	202,545.00	(7,382.41)
Total Cost of Goods Sold	21,575.59	20,725.00	850.59
Gross Profit	173,587.00	181,820.00	(8,233.00)
Expenses			
Total CAPITAL COSTS (CHURCH)	8,444.39	6,950.00	1,494.39
Total GENERAL & ADMINISTRATION	118,093.67	106,419.25	11,674.42
Total OCCUPANCY COSTS	43,427.69	30,878.00	12,549.69
Total PAYROLL EXPENSES	137,844.74	125,107.00	12,737.74
Total YOUTH AND EDUCATIONAL	0.00	0.00	0.00
Total Expenses	307,810.49	269,354.25	38,456.24
Net Operating Income	(134,223.49)	(87,534.25)	(46,689.24)
4815 Eastern AVE Mortgage Principal Payments	\$ 2,932.42		
OVERALL CHURCH SURPLUS (LOSS) (Operating and			

Mortgage) (\$137,155.91)

Stewardship List:

We appreciate your patience as we have switched software and now have multiple ways of entering stewardship deposits. Thank You.

Saint Nicholas Greek Orthodox Church Budget vs. Actuals: Learning Center

January - May 2023

	Actual	Budget	over (under) Budget
ncome			
4011 Learning Center Income	483,543.38	511,330.00	(27,786.62)
Total 4011 Learning Center Income	483,543.38	511,330.00	(27,786.62)
otal Income	483,543.38	511,330.00	(27,786.62)
Pross Profit	483,543.38	511,330.00	(27,786.62)
expenses			
LEARNING CENTER			
Total Payroll Expense (L.C.)	282,012.89	340,894.00	(58,881.11)
Total Food and Classroom Supplies (L.C.)	12,252.89	47,175.00	(34,922.11)
Total Admin and Office Expenses (L.C.)	19,994.05	33,390.00	(13,395.95)
Total Occupancy Expenses/Cap Improvements (L.C.)	37,128.42	21,171.00	15,957.42
Total LEARNING CENTER	351,388.25	442,630.00	(91,241.75)
otal Expenses	351,388.25	442,630.00	(91,241.75)
let Operating Income	132,155.13	68,700.00	63,455.13

Saint Nicholas Greek Orthodox Church Budget vs. Actuals: Plateia

January - May 2023

	Actual	Budget	over <mark>(under)</mark> Budget
Income			
4140 Plateia Income (Onsite)	87,236.00	132,410.00	(45,174.00)
Total Income	87,236.00	132,410.00	(45,174.00)
Cost of Goods Sold			
COST OF GOODS SOLD			
Total Plateia CGS Expenses	23,947.26	38,300.00	(14,352.74)
Total COST OF GOODS SOLD	23,947.26	38,300.00	(14,352.74)
Total Cost of Goods Sold	23,947.26	38,300.00	(14,352.74)
Gross Profit	63,288.74	94,110.00	(30,821.26)
Expenses			
PLATEIA EXPENSES			
Total Occupancy Expenses (Plateia)	71,372.29	46,050.00	25,322.29
Total Payroll Expenses (Plateia)	5,570.90	8,716.00	(3,145.10)
Total Admin Expenses (Plateia)	7,399.20	9,620.00	(2,220.80)
Total Bus Dev/Marketing Expenses (Plateia)	5,580.90	7,275.00	(1,694.10)
Total PLATEIA EXPENSES	89,923.29	71,661.00	18,262.29
Total Expenses	89,923.29	71,661.00	18,262.29
Net Operating Income	(26,634.55)	22,449.00	(49,083.55)

LITURGICAL CALENDAR - JULY & AUGUST

JULY

Sunday, July 2: 4th Sunday of Matthew:

Orthros: 8:45 am Divine Liturgy: 10:00 am

Sunday, July 9: 5th Sunday of Matthew:

Orthros: 8:45 am Divine Liturgy: 10:00 am

Sunday, July 16: Sunday of the Holy Fathers of the 4th Ecumenical Council:

Orthros: 8:45 am Divine Liturgy: 10:00 am

Friday, July 21: Saint Mary Magdalene, Myrrhberer & Equal-to-the-Apostles

and Saint Markella, the Virgin-martyr of Chios: Great Vespers with Artoklasia at 6:30 p.m.

at the Sts. Mary Magdalene & Markella, Darlington

Saturday, July 22: Orthros & Divine Liturgy at 9:00 a.m.

at the Sts. Mary Magdalene & Markella, Darlington

Sunday, July 23: 7th Sunday of Matthew:

Orthros: 8:45 am Divine Liturgy: 10:00 am

Sunday, July 30: 8th Sunday of Matthew:

Orthros: 8:45 am Divine Liturgy: 10:00 am

AUGUST

Tuesday, August 1: Service of the Small Paraklesis to the Most-Holy Theotokos: 7pm

Wednesday, August 2: Service of the Great Paraklesis to the Most-Holy Theotokos: 7pm

Thursday, August 3: Service of the Small Paraklesis to the Most-Holy Theotokos: 7pm

Friday, August 4: Service of the Great Paraklesis to the Most-Holy Theotokos: 7pm

Saturday, August 5: Transfiguration of our Lord and Savior Jesus Christ:

Great Vespers Service: 7pm

Sunday, August 6: Transfiguration of our Lord and Savior Jesus Christ:

Orthros: 8:45 am Divine Liturgy: 9:30 am

LITURGICAL CALENDAR - JULY & AUGUST

Sunday, August 6: Service of the Great Paraklesis to the Most-Holy Theotokos: 7 pm

Monday, August 7: Service of the Small Paraklesis to the Most-Holy Theotokos: 7 pm

Tuesday, August 8: Service of the Great Paraklesis to the Most-Holy Theotokos: 7 pm

Wednesday, August 9: Service of the Small Paraklesis to the Most-Holy Theotokos: 7 pm

Thursday, August 10: Service of the Great Paraklesis to the Most-Holy Theotokos: 7 pm

Friday, August 11: Service of the Small Paraklesis to the Most-Holy Theotokos: 7 pm

Sunday, August 13: 10th Sunday of Matthew:

Orthros: 8:45 am Divine Liturgy: 10:00 am

Sunday, August 13: Service of the Great Paraklesis to the Most-Holy Theotokos: 7pm

The Dormition of our Most Holy Lady the Theotokos and Ever Virgin Mary

Monday, August 14: Great Vespers Service: 7 pm

Tuesday, August 15: Orthros: 8:45 am Divine Liturgy: 9:30 am

Sunday, August 20: 11th Sunday of Matthew:

Orthros: 8:45 am Divine Liturgy: 10:00 am

Wednesday, August 23: Apodosis of the Dormition of our Most Holy Lady the Theotokos

and Ever Virgin Mary: Orthros: 8:45 am Divine Liturgy: 9:30 am

Sunday, August 27: 12th Sunday of Matthew: Saint Phanourios the Great Martyr &

Newly Appeared of Rhodes: Orthros: 8:45 a.m.

Divine Liturgy and the Blessing of Phanouropites: 10:00 a.m.

Tuesday, August 29: Beheading of the Holy and Glorious Prophet, Forerunner and

Baptist John: Orthros: 8:45 am Divine Liturgy: 9:30 am



Dormition of our Most Holy Lady the Theotokos and Ever Virgin Mary