

Message from Fr. Georgios Oikonomou, Protopresbyter

Is March Missing from Lent?

The popular Greek proverb eloquently captures the connection between the month of March and the Holy and Great Lent of our Church. No, March is not absent from Lent! Every year, this month is intertwined with the preparation of the faithful for Holy Easter. But let's take things step by step and start from the beginning.

February 25 marked the beginning of the Triodion. A period that starts exactly ten weeks before Easter with the Sunday of the Publican and the Pharisee. Each Sunday of this season has its own theme to assist the faithful in our spiritual preparation on the spiritual journey to the Passion and Resurrection of our Christ.

The first Sunday of March is "Sunday of the Prodigal Son". On that day, we hear at Liturgy's gospel the parable of the compassionate father, who is none other than our philanthropic and all-merciful God and father of the whole world, who always awaits with a warm and open embrace, full of love, for each of His children who are lost and have strayed away from Him.

Saturday, March 9, marks the first Saturday of souls. A day dedicated by our church to all our brothers and sisters who have fallen asleep for all eternity. We pray for the repose of those known and unknown. For our own beloved ones, parents, grandparents, great-grandparents, godparents, teachers, friends, neighbors. But also, for those who, as an old Greek song describes:

"Lonely people like the forgotten ear of wheat like the rocks of the sea."

They lived lonely and forgotten,

sometimes even by their closest people, but the church never forgets them. We always pray for them. Let us also remember them, my brothers and sisters. I share with emotion the example of some people who - as I know myself - quietly and silently visit cemeteries these days, stand before the graves of people who have no one to visit them, and pray for their repose. Thus, some people on the other side of the world pray, light candles, and burn incense at the graves of our own ancestors back home at our beloved motherland Greece.

How profoundly moving is the example of that Cretan woman who lit candles in the German cemetery in Maleme, Crete, for the German soldiers who lost their lives during the German occupation. When a German encountered her lighting the candles and asked her why she was doing this, he received the following deeply moving response:

"My child, from your accent, you seem like a foreigner, and you won't know what happened here from '41 to '44. My husband was killed in the battle of Crete, and I was left with my only son. The Germans took him as a hostage in 1943, and he died in a concentration camp in







MESSAGE FROM FR. GEORGIOS OIKONOMOU, PROTOPRESBYTER

(Continued)

Sachsenhausen. I don't know where my child is buried. But I know that all these were the children of a mother like me. And I light up in their memory because their mothers can't come down here. Surely another mother will light the candle in memory of my son."

This is the spiritual nobility and courage of our sanctified faith. This is our spiritual heritage. But also, our sacred duty and responsibility to pass it on to future generations. To teach our children what it means to have a Saturday of souls. What does it mean to prepare the "kollivon", to light a candle, the oil candle, the incense, the prayer. What a memorial service means. And the Saturdays of Souls in March are an excellent opportunity to experience the blessed traditions and explain them to the younger ones. To write the names, to be commemorated by the priest, to prepare ourselves or order a plate of "koliva", to visit the cemeteries and pray for our loved ones. In this way, sorrow and pain become prayer, tears flow into the lit candle and this flame illuminates our hearts, visited by divine consolation. And we take courage to continue our struggle.

The second Sunday of March is Judgement Sunday, also known as the Meatfare Sunday. It is the last day we eat meat before we resume, after eight weeks, on Easter day. On that day, we hear yet another profound parable of Christ about the day when God will judge all people, the living, and the dead, and will render justice. The criterion of the spiritual "court" by which a person will inherit eternal life and salvation, Paradise, or eternal fire and punishment, Hell, will be love for one's neighbor. If we fed the hungry, gave water to the thirsty, welcomed strangers with love, clothed our brothers who were cold, visited the sick and the imprisoned to console them during their trials. Because God "is love," but also renders justice. Asking us to show mercy to our fellow human beings, as He bestows His great mercy upon us.

On that day, March 10th, our parish will welcome with great honor our spiritual father and shepherd, His Eminence, Metropolitan Apostolos of New Jersey, who will officiate the Hierarchical Divine Liturgy and will preside over the celebrations for the Unification of the Dodecanese into Mother Greece. The entire community of Saint Nicholas owes it to participate both in the Liturgy and in the beautiful celebration that will follow, expressing our respect and honor to the person of our beloved Metropolitan.

Continuing our journey in the month of March, we encounter the second Saturday of the Souls, the Forgiveness Sunday, and of course, Clean Monday, which marks the beginning of Great Lent.

During this period, we have very beautiful services, which are held only during the Triodion, once a year. There are the Great Compline, which will be performed every Monday at 6:30 p.m., the Pre-sanctified Divine Liturgy, every Wednesday at 6:30 p.m., and the Salutations and Akathist Hymn to the Theotokos, every Friday at 6:30 p.m. I cordially and joyfully invite you all to participate in these edifying services, which help us spiritually prepare for Holy Pascha.

March is also adorned with the celebration of our faith, the Sunday of Orthodoxy, March 24th, when we celebrate the restoration of the holy icons after the iconoclasm. But on the same day, our church holds the Greek Independence Day Parade celebrating March 25th. As we continue our journey in the month of March, we will reach, God willing, the farewell of the month, with the great feasts of the Annunciation of the Theotokos and the Sunday of St. Gregory Palamas, Archbishop of Thessaloniki, on March 31st.

Please forgive me for writing too much, but our "Koinonia" offers us every month the opportunity to share our thoughts, communicate, and benefit from what we read.

May March be blessed, filled with joy and every good "from above, coming down from the Father of the heavenly lights".

With paternal love in Christ, Protopresbyter Georgios Oikonomou

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Λείπει ο Μάρτης απ' τη Σαρακοστή;

Η λαϊκή παροιμία αποτυπώνει όμορφα και χαριτωμένα τη σύνδεση του μήνα Μάρτη με την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή της Εκκλησίας μας. Όχι δεν λείπει ο Μάρτης απ' τη Σαρακοστή! Κάθε χρόνο ο μήνας αυτός είναι συνδεδεμένος με την προετοιμασία των πιστών για το Άγιο Πάσχα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά και από την αρχή.

25 Φεβρουαρίου ήταν η αρχή του Τριωδίου. Μία περίοδος που ξεκινά δέκα εβδομάδες ακριβώς πριν από το Πάσχα με την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Κάθε Κυριακή αυτής της περιόδου έχει το δικό της θέμα, για να βοηθηθούμε οι πιστοί στην πνευματική μας προετοιμασία και να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού μας.

Η πρώτη Κυριακή του Μαρτίου είναι η Κυριακή "του Ασώτου". Την ημέρα εκείνη ακούμε στη Λειτουργία την παραβολή του σπλαγχνικού πατέρα, που δεν είναι άλλος από τον φιλάνθρωπο και πανάγαθο Θεό μας και πατέρα όλου του κόσμου, που περιμένει πάντα με μια ζεστή και ανοιχτή αγκαλιά, γεμάτη αγάπη, κάθε παιδί του, που χάθηκε και έχει φύγει μακριά Του.

Το Σάββατο 9 Μαρτίου είναι το πρώτο Ψυχοσάββατο. Μια ημέρα αφιερωμένη από την εκκλησία μας σε όλους τους απ' αιώνος κεκοιμημένους αδελφούς μας. Προσευχόμαστε για την ανάπαυση γνωστών και αγνώστων. Για τους δικούς μας αγαπημένους ανθρώπους, γονείς, παππούδες, προπαππούδες, νονούς, δασκάλους, φίλους, γείτονες, χωριανούς. Αλλά και για εκείνους που, σύμφωνα με τα λόγια ενός παλιού τραγουδιού, έζησαν:

"άνθρωποι μονάχοι σαν το ξεχασμένο στάχυ όπως του πελάγου οι βράχοι".

Έζησαν μονάχοι και λησμονημένοι μερικές φορές ακόμα και από τους πιο δικούς τους ανθρώπους, όμως η εκκλησία δεν τους ξεχνάει ποτέ. Πάντα εύχεται και προσεύχεται. Ας τους θυμόμαστε και εμείς, αδελφοί

μου. Μοιράζομαι με συγκίνηση το παράδειγμα κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι - όπως γνωρίζω ο ίδιος - επισκέπτονται αυτές τις ημέρες τα Κοιμητήρια ήσυχα και σιωπηλά, θυμιάζουν τα μνήματα ανθρώπων που δεν έχουν κάποιον να τους επισκεφτεί και προσεύχονται για την ανάπαυσή τους. Έτσι κάποιοι άνθρωποι στην άλλη άκρη του κόσμου προσεύχονται, ανάβουν το καντήλι και θυμιάζουν τα μνήματα των δικών σας προγόνων στην πατρίδα.

Πόσο συγκλονιστικό αλήθεια το παράδειγμα εκείνης της κρητικιάς λεβέντισσας γυναίκας, που άναβε τα καντήλια στο γερμανικό νεκροταφείο στο Μάλεμε της Κρήτης για τους Γερμανούς στρατιώτες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Όταν τη συνάντησε ένας Γερμανός να ανάβει τα καντήλια και τη ρώτησε γιατί το έκανε αυτό, έλαβε την παρακάτω συγκλονιστική απάντηση:

«Παιδί μου, από την προφορά σου φαίνεσαι ξένος και δεν θα γνωρίζεις τι συνέβη εδώ στα '41 με '44. Ο άντρας μου σκοτώθηκε στη μάχη της Κρήτης κι έμεινα με τον μονάκριβο γιο μου. Μου τον πήραν οι Γερμανοί όμηρο στα 1943 και πέθανε σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως, στο Σαξενχάουζεν. Δεν ξέρω πού είναι θαμμένο το παιδί μου. Ξέρω όμως πως όλα τούτα ήταν τα παιδιά μιας κάποιας μάνας, σαν κι εμένα. Και ανάβω στη μνήμη τους, επειδή οι μάνες τους δεν μπορούν να 'ρθουν εδώ κάτω. Σίγουρα μια άλλη μάνα θα ανάβει το καντήλι στη μνήμη του γιού μου».

Αυτή είναι η πνευματική αρχοντιά και λεβεντιά της αγιασμένης πίστης μας. Αυτή είναι η πνευματική μας κληρονομιά. Αλλά και το ιερό χρέος και η ευθύνη μας να τη μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Να διδάξουμε στα παιδιά μας τι σημαίνει Ψυχοσάββατο. Τι σημαίνει το κόλλυβο, το κερί, το καντήλι, το θυμίαμα, η προσευχή. Τι σημαίνει μνημόσυνο. Και τα Ψυχοσάββατα του Μαρτίου είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για να τηρήσουμε τις ευλογημένες παραδόσεις και να τις εξηγήσουμε στους νεότερους. Να γράψουμε τα ονόματα, για να μνημονευτούν από τον ιερέα, να ετοιμάσουμε οι ίδιοι ή να παραγγείλουμε ένα πιάτο κόλλυβα, να επισκεφτούμε τα Κοιμητήρια και να προσευχηθούμε για τους αγαπημένους μας. Με τον τρόπο αυτό η λύπη

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(Continued)

και ο πόνος γίνονται προσευχή, τα δάκρυα τρέχουν στο αναμμένο κερί και η φλόγα αυτή φωτίζει τις καρδιές μας, τις οποίες επισκέπτεται η θεϊκή παρηγοριά. Και παίρνουμε κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.

Δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου είναι η Κυριακή της Απόκρεω ή αλλιώς της Δευτέρας Παρουσίας. Είναι η τελευταία μέρα που τρώμε κρέας και θα ξαναφάμε πάλι, ύστερα από οχτώ εβδομάδες, την ημέρα του Πάσχα. Την ημέρα εκείνη ακούμε μία ακόμα συγκλονιστική παραβολή του Χριστού για την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει όλους τους ανθρώπους, ζώντες και νεκρούς, και θα αποδώσει δικαιοσύνη. Το κριτήριο του πνευματικού "δικαστηρίου" ανάλογα με το οποίο ένας άνθρωπος θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή και σωτηρία, τον Παράδεισο, ή την αιώνια φωτιά και τιμωρία, την Κόλαση, θα είναι η αγάπη στον πλησίον. Αν δώσαμε φαγητό στους πεινασμένους, νερό στους διψασμένους, αν υποδεχτήκαμε τους ξένους με αγάπη, αν δώσαμε ενδύματα στους αδελφούς μας που κρύωναν, αν επισκεφτήκαμε τους ασθενείς και τους φυλακισμένους, για να τους συμπαρασταθούμε στη δοκιμασία τους. Γιατί ο Θεός "είναι αγάπη", όμως αποδίδει και δικαιοσύνη. Ζητώντας από εμάς να δείχνουμε έλεος στον συνάνθρωπο, όπως Εκείνος χαρίζει σε εμάς το μέγα Του έλεος.

Την ημέρα εκείνη, 10 Μαρτίου, η ενορία μας υποδέχεται με κάθε τιμή τον πνευματικό μας πατέρα και ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης, κύριο Απόστολο, ο οποίος θα τελέσει την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και θα προεξάρχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στη μητέρα Ελλάδα. Σύσσωμη η κοινότητα του Αγίου Νικολάου οφείλουμε να συμμετέχουμε τόσο στη Λειτουργία όσο και στην όμορφη γιορτή που θα ακολουθήσει εκφράζοντας τον σεβασμό και την τιμή μας στο πρόσωπο του Μητροπολίτη.

Συνεχίζοντας την πορεία μας στον μήνα Μάρτιο συναντάμε το δεύτερο Ψυχοσάββατο, την Κυριακή της Τυρινής ή αλλιώς της Συγχωρήσεως και φυσικά την Καθαρά Δευτέρα, που σημαίνει την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Την περίοδο αυτή έχουμε πολύ όμορφες ιερές ακολουθίες, που τελούνται μόνο κατά τη διάρκεια του Τριωδίου, μια φορά τον χρόνο. Είναι το Μέγα Απόδειπνο, που θα τελείται κάθε Δευτέρα στις 6:30 μ.μ., η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, κάθε Τετάρτη στις 6:30 μ.μ. και οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου, κάθε Παρασκευή στις 6:30 μ.μ. Σας προσκαλώ με τιμή και χαρά να συμμετέχετε όλοι σε αυτές τις κατανυκτικές ακολουθίες, που μας βοηθούν να προετοιμαστούμε πνευματικά για το Άγιο Πάσχα.

Ο Μάρτιος είναι επίσης στολισμένος με τη γιορτή της πίστης μας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, που γιορτάζουμε την αναστήλωση των ιερών εικόνων, ύστερα από την εικονομαχία. Αλλά και την ίδια ημέρα τελείται στην εκκλησία μας η Ελληνική Παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ενώ συνεχίζοντας το ταξίδι μας στον μήνα Μάρτιο θα φτάσουμε, πρώτα ο Θεός, μέχρι τον αποχαιρετισμό του μήνα, με τη σπουδαία γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου αλλά και την Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης στις 31 Μαρτίου.

Παρακαλώ να με συγχωρέσετε που έγραψα πολλά αλλά η "Κοινωνία" μας κάθε μήνα προσφέρει σε όλους μας το βήμα για να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, να επικοινωνούμε και να ωφελούμαστε από αυτά που διαβάζουμε.

Είθε ο Μάρτιος να είναι ευλογημένος, γεμάτος χαρές και κάθε καλό.

Με εν Χριστώ αγάπη,

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Οικονόμου

CHURCH CONTACT INFORMATION

PROTOPRESBYTER FR. GEORGIOS OIKONOMOU, PASTOR Tel: 410-633-5020 • Fax: 410-633-4352 • Cell: 443-422-4548

CHURCH SECRETARY

PARASKEVI KOTSATOU

FINANCIAL SECRETARY

AMALIA SYROPOULOS-KOSTRIVAS

PARISH COUNCIL

PRESIDENT - STAMATIA IEROMONAHOS VICE PRESIDENT - VASILIS ARGIROPOULOS TREASURER - NICK ARAVIDIS ASSISTANT TREASURER - SOFIA XOURI RECORDING SECRETARY - MARY ILIADIS CORRESPONDING SECRETARY - IOANNIS

SFAKIANOUDIS

BOARD MEMBERS: JOHN CHRISSOMALLIS

JOHN KEVAS JOHN KOROLOGOS PETE SALIARIS STANLEY SOURANIS

EMMANUEL THEOHARIS

PHILOPTOCHOS

MARIA GEORGAKI - PRESIDENT ZOE PERDIKAKIS - VICE PRESIDENT MARIA KARAGIANNI - 2ND VICE PRESIDENT PANAGIOTA KOUTSANTONIS - SECRETARY EVA NYCHIS - CORRESPONDING SECRETARY NORA KEFALAS - TREASURER STELLA KOUKIDES - ASSISTANT TREASURER

IRENE VASILIOS - ADVISOR BOARD MEMBERS:

KATINA FOTINOS, MARIA KOUTSOURI, PATTY RENEE THEMELIS, TSAMBIKA TRIANTAFILOS, KATINA YIANAKIS, CHRISTINE ZERVOS

SEXTON

STANLEY CAVOURAS

HELLENIC GOLDEN COINS

KATERINA PATRIKIOS, DIRECTOR FOULA PARAGIOS & IRENE ANGELOS,

DANCE INSTRUCTORS

PAN-HELLENIC BOARD MEMBERS

METAXIA KARDIASSMENOS - HONORARY MEMBER EFFIE KARAMBELAS - DANCE TEACHER FOTEINI ARGIROPOULOS - POC

DIAMONDS

SOFIA XOURI - PRESIDENT MOSKOULA KOUKIDIS - VICE-PRESIDENT ANASTASIA VASILAKOPOULOS - SECRETARY MARY SERAFIS - TREASURER

BOARD MEMBERS

ROZA CORNIAS SOULA KAPETANAKOS **EVA LALLAS**

G.O.Y.A.

RITA QUINTERO, HEAD ADVISOR stnicholasgoyabalto@gmail.com RENA KOUTSANTONIS NITSA ZDZIERA DEBBIE NISTAZOS EMILY SYROPOULOS

G.O.Y.A. COACHES

BOYS A & BOYS B TEAMS: DENNIS QUINTERO GIRLS A & GIRLS B TEAMS: ANGELICA QUINTERO, GENEVIEVE ZDZIERA, PANAYIOTA KOUTSANTONIS

G.O.Y.A. BOARD MEMBERS

PRESIDENT- LEAH KOUTSANTONIS VICE PRESIDENT - SOFIA KOUMOUDIS TREASURER - KATERINA TOMAZOS CORRESPONDING SECRETARY - PANAGIOTA ZDZIERA MICKLOS, ELENI PIKOUNIS, EVAGELIA SALIARIS, RECORDING SECRETARY - CHRISTINA ALAFASSOS HISTORIAN - ELLIE FILIPPOU AND LIA CEJPEK SERGEANT AT ARMS - NIKO STAMIDIS

SUNDAY SCHOOL

PHAEDRA AVGERINOS AND SOPHIA GERAPETRITIS, DIRECTORS PHAEDRA AVGERINOS 10TH NIKKI CANNING AND ROSE KOSTAKIS, PRE-KINDERGARTEN

YANA KARABELAS, KINDERGARTEN

PENNY GERAPETRITIS & VASILIKI FONIADIKI, 1ST & 2ND JENNA STAKIAS, 3RD & 4TH STAVROULA SAKELAKIS 5TH KALLIOPI CORNIAS & FLORA GIACOUMAKIS, 6TH

ELENI PIKOUNIS 7TH MARIA FILIPPOU. 8TH & 9TH

AFTERNOON GREEK SCHOOL

PRINCIPAL: STAMATIA IEROMONAHOS PARASKEVI KOTSATOU ELENI MASTORA AGAPI MOSKONAS

YVONI GALETAKI VOULA KOSMATOU DESPINA LARENTZOS EVANGELIA PAPADIMAS

GREEK SCHOOL P.T.A.

ALEXANDRA KAROUTSOS - PRESIDENT ALEXANDRA FORAKIS - VICE PRESIDENT DIMITRA DOUSKAS - SECRETARY AGATHI DIAKANTONIS - TREASURER

BOARD MEMBERS:

MARIA IEROMONAHOS TSAMBIKA KOROLOGOS ANNA NIKOLETOU TINA STAMATIADI ANGELA YEAKIM

YAL

FOULA PARAGIOS

STEWARDSHIP COMMITTEE

IRENE VASILAKOPOULOS, CHAIRPERSON ADRIENNE KOURTESIS

IMPORTANT NOTICE:

KOINONIA DEADLINE

Please submit your article(s) to the Koinonia staff by the deadline stated below:

ISSUE MONTH: APRIL 2024 SUBMISSIONS DUE: MARCH 20th

Please email your article(s) to: vkotsatou@stnicholasmd.org

Articles are due no later than the 20th of each month. If they are received after the deadline they will be published in the following month's issue.

All articles must be proofread and color corrected prior to submission.

Thank you **KOINONIA** MARCH 2024

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

My beloved parishioners and friends of our church,

In these difficult times where time flies like the wind before us, where the day is lost and the night too... Where the days, months, years flow like a rushing river... These times when human calculation does not manage to think or perceive the one event that is immediately followed by another and another and another... Everything happens at the speed of light so that we who have the flame of the Lord in our hearts do not go astray... These times when we see paradoxes as logical and the logical paradoxes... We have a duty my dear people to remain CHRISTIANS... To listen to the Law of the Most High and let the flame we kiss in our heart burn its sheath and to proceed from above... Neither to the right nor to the left. To

turn a deaf ear to deviations and not to comment or criticize the absurd. Let our only concern be the care of our souls as well as our loved ones. Let's not waste time blaming everything that happens on one or the other... Everything is written...

Near our church we find consolation, we get the strength to look ahead and glorify Our Holy Lord. What greater blessing than to have our church flooded with all our loved ones to gather after the Divine Liturgy in the great hall and to feel the blessing of Our Lord in our hearts and talk like a big family with care, with meaning for each other, with respect and solidarity.

Let it become a habit for us, let us feel as often as we can the need to run to our Patron Agios Nikolaos to pray for the whole world and for us to receive a blessing and give love. Let's listen to the wonderful sermon/teaching of Father George and leave with our batteries full to face every difficulty, every obstacle and every obstacle to get away from the way of Our Lord.

On Easter Sunday, our church was flooded with people. Let this happen every Sunday, to see such loved ones, to have such warmth of love in the air of our church. Let us pray for it from the heart.

May you all always be well.

I feel so lucky to be part of the family of Our Patron Saint Nicholas and I honestly believe you do too.

Help us all His Grace.

With immense appreciation and love,

Stamatia Ieromonahos President of the Council St. Nicholas of Baltimore Αγαπημένοι μου ενορίτες και φίλοι της εκκλησίας μας,

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς όπου ο χρόνος πετά σαν αγέρας από μπροστά μας, όπου η μέρα χάνεται και η νύχτα επίσης... Όπου οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια κυλάνε σαν ορμητικό ποτάμι... Ετούτους τους καιρούς που ο ανθρώπινος λογισμός δεν προφταίνει να σκεφτεί ή να αντιληφθεί το ένα συμβάν που ακολουθείται αμέσως από κάποιο άλλο και άλλο και άλλο... Όλα γίνονται με ταχύτητα φωτός για να μην πλανευτούμε όσοι έχουμε φλόγα Κυρίου στις καρδιές μας... Ετούτους τους καιρούς που τα παράδοξα τα βλέπουμε ως λογικά και τα λογικά παράδοξα... Έχουμε χρέος άνθρωποι αγαπητοί μου να παραμείνουμε ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ... Να εισακούμε το Νόμο Του Υψίστου και η φλόγα που φιλεύουμε στην καρδιά μας να καίει το περίβλημα της και να προχωράμε άνωθεν... Μήτε δεξιά μήτε αριστερά. Να κωφεύομαι στα έκτροπα και να μην σχολιάζουμε

ούτε να κατακρίνουμε τα παράλογα. Μόνο μέλημά μας ας καταστεί η φροντίδα της ψυχής μας καθώς και τον οικείων μας. Ας μην αναλώνουμε χρόνο στο να ρίχνουμε το φταίξιμο σε όλα όσα γίνονται στον ένα ή στον άλλο... Όλα γραμμένα είναι...

Κοντά στην εκκλησία μας βρίσκουμε την παρηγοριά, παίρνουμε την δύναμη να κοιτάμε μπροστά και να δοξάζουμε Τον Άγιο Κύριο Μας. Τι μεγαλύτερη ευλογία από το να πλημμυρίζει η εκκλησία μας με όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα να μαζευόμαστε μετά στην Θεία Λειτουργία στην μεγάλη αίθουσα και να νιώθουμε

την ευλογία του Κυρίου Μας στην καρδιά μας να μιλάμε σαν μια μεγάλη οικογένεια με φροντίδα, με έννοια ο ένας για τον άλλον, με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Ας μας γίνει συνήθεια, ας νιώθουμε όσο πιο συχνά μπορούμε την ανάγκη να τρέχουμε στον Πολιούχο μας Άγιο Νικόλαο να προσευχόμαστε για όλον τον κόσμο και για εμάς να παίρνουμε ευλογία και να δίνουμε αγάπη. Να ακούμε το υπέροχο κήρυγμα/δίδαγμα του πάτερ Γεώργιου και να φεύγουμε με γεμάτες τις μπαταρίες μας για να αντιμετωπίσουμε την κάθε δυσκολία, την κάθε τρικλοποδιά και το κάθε εμπόδιο να φύγουμε μακριά από τον δρόμο του Κυρίου Μας.

Την Κυριακή των αναδόχων η εκκλησία μας πλημμύρισε από κόσμο. Ας γινόταν αυτό κάθε Κυριακή, να βλέπουμε τόσο αγαπημένα πρόσωπα, να υπάρχει τόσο ζεστασιά αγάπης στον αέρα της εκκλησίας μας. Ας προσευχηθούμε για αυτό από καρδιάς.

Να είστε πάντα καλά όλοι σας. Νιώθω τόσο τυχερή που είμαι μέλος της οικογένειας Του Πολιούχου Μας Αγίου Νικολάου και ειλικρινά πιστεύω και εσείς το ίδιο Βοήθεια όλων μας Η Χάρη Του.

Με απέραντη εκτίμηση και αγάπη,

Σταματία Ιερομόναχος Πρόεδρος Του Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Βαλτιμόρης

SUNDAY OF ORTHODOXY - Saturday, March 9th

Saturday of Souls

Courtesy of goarch.org



<u>Reading</u>

Through the Apostolic Constitutions (Book VIII, ch. 42), the Church of Christ has received the custom to make commemorations for the departed on the third, ninth, and fortieth days after their repose. Since many throughout the ages, because of an untimely death in a faraway place, or other adverse circumstances, have died without being deemed worthy of the appointed memorial services, the divine Fathers, being so moved in their love for man, have decreed that a common memorial be made this day for all pious Orthodox Christians who have reposed from all ages past, so that those who did not have particular memorial services may

be included in this common one for all. Also, the Church of Christ teaches us that alms should be given to the poor by the departed one's kinsmen as a memorial for him.

Besides this, since we make commemoration tomorrow of the Second Coming of Christ, and since the reposed have neither been judged, nor have received their complete recompense (Acts 17:31; II Peter 2:9; Heb. 11:39-40), the Church rightly commemorates the souls today, and trusting in the boundless mercy of God, she prays Him to have mercy on sinners. Furthermore, since the commemoration is for all the reposed together, it reminds each of us of his own death, and arouses us to repentance.

Apolytikion of Saturday of Souls

Plagal of Fourth Tone

Only Creator who out of the depths of wisdom lovingly govern all things and upon all bestow what is accordingly best for them, give rest to the souls of Your servants, for they have placed their hope in You, our Author and Maker and God.

Kontakion of Saturday of Souls

Plagal of Fourth Tone

Give rest, O Christ, among the Saints to the souls of Your servants, where there is no pain, no sorrow, no grieving, but life everlasting.

SUNDAY OF ORTHODOXY - Sunday, March 24th

Sunday of Orthodoxy

Courtesy of goarch.org



Reading

For more than one hundred years the Church of Christ was troubled by the persecution of the Iconoclasts of evil belief, beginning in the reign of Leo the Isaurian (717-741) and ending in the reign of Theophilus (829-842). After Theophilus's death, his widow the Empress Theodora (celebrated Feb. 11), together with the Patriarch Methodius (June 14), established Orthodoxy anew. This ever-memorable Queen venerated the icon of the Mother of God in the presence of the Patriarch Methodius and the other confessors and righteous

men, and openly cried out these holy words: "If anyone does not offer relative worship to the holy icons, not adoring them as though they were gods, but venerating them out of love as images of the archetype, let him be anathema." Then with common prayer and fasting during the whole first week of the Forty-day Fast, she asked God's forgiveness for her husband. After this, on the first Sunday of the Fast, she and her son, Michael the Emperor, made a procession with all the clergy and people and restored the holy icons, and again adorned the Church of Christ with them. This is the holy deed that all we the Orthodox commemorate today, and we call this radiant and venerable day the Sunday of Orthodoxy, that is, the triumph of true doctrine over heresy.

Apolytikion of Sun. of Orthodoxy Second Tone

O Christ our God, begging forgiveness of our sins, we venerate Your Pure Image, O Good One. Of your own will you condescended to ascend upon the Cross in the flesh and deliver those You created from the bondage of the enemy. Wherefore, thankfully, we cry out, "When You came to save the world, Your filled all things with joy, O Our Savior."

Kontakion of Sun. of Orthodoxy Plagal of the Fourth Tone

The indescribable word of God became defined when He became incarnate of You O Theotokos. He restored our soiled image to what it was of old by joining it to His divine beauty. We confess salvation, and recount it in word and deed.

ANNUNCIATION OF THE THEOTOKOS - March 25th

Annunciation of the Theotokos

Courtesy of goarch.org



Reading

Six months after John the Forerunner's conception, the Archangel Gabriel was sent by God to Nazareth, a town of Galilee. unto Mary the Virgin, who had come forth from the Temple

a mature maiden (see Nov. 21). According to the tradition handed down by the Fathers, she had been betrothed to Joseph four months. On coming to Joseph's house, the Archangel declared: "Rejoice, thou Full of Grace, the Lord is with thee: blessed art thou among women." After some consideration, and turmoil of soul, and fear because of this greeting, the Virgin, when she had finally obtained full assurance concerning God's unsearchable condescension and the ineffable dispensation that was to take place through her, and believing that all things are possible to the Most High, answered in humility: "Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word." And at this, the Holy Spirit came upon her, and the power of the Most High overshadowed her allblameless womb, and the Son and Word of God, Who existed before the ages, was conceived past speech and understanding, and became flesh in her immaculate body (Luke 1:26-38).

Bearing in her womb the Uncontainable One, the blessed Virgin went with haste from Nazareth to the hill country of Judea, where Zacharias had his dwelling;

for she desired to find Elizabeth her kinswoman and rejoice together with her, because, as she had learned from the Archangel, Elizabeth had conceived in her old age. Furthermore, she wished to tell her of the great things that the Mighty One had been well-pleased to bring to pass in her, and she greeted Elizabeth and drew nigh to her. When Elizabeth heard Mary's greeting, she felt her six-month-old babe, Saint John the Baptist, prophesied of the dawning of the spiritual Sun. Immediately, the aged Elizabeth was filled with the Holy Spirit and recognized her as the Mother of her Lord, and with a great voice blessed her and the Fruit that she held within herself. The Virgin also, moved by a supernatural rejoicing in the spirit, glorified her God and Savior, saying: "My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Saviour," and the rest, as the divine Luke hath recorded (1:39-55)

Apolytikion of Annunciation of the Theotokos Fourth Tone

Today marks the crowning of our salvation and the revelation of the mystery before all ages. For the Son of God becomes the son of the Virgin, and Gabriel proclaims the grace. Wherefore, we also cry out with him, "Hail, O full of grace, the Lord is with you."

Kontakion of Annunciation of the Theotokos Plagal of the Fourth Tone

To you, Theotokos, invincible Defender, having been delivered from peril, I, your city, dedicate the victory festival as a thank offering. In your irresistible might, keep me safe from all trials, that I may call out to you: "Hail, unwedded bride!"

SUNDAY OF THE CANAANITE - FEBRUARY 18

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA HOLY METROPOLIS OF NEW JERSEY

SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH OF BALTIMORE

Sunday of the Canaanite | Sunday Sermon by Father Georgios Oikonomou

The Gospel

At that time, Jesus went to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that region came out and cried, "Have mercy on me, O Lord, Son of David; my daughter is severely possessed by a demon." But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she is crying after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." And he answered, "It is not fair to take the children's bread and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered her, "O woman, great is your faith! Be it done for you as you desire." And her daughter was healed instantly.

Today's Sunday, Sunday of the Canaanite, is a prelude day before the Triodion period which begins next Sunday. It is called Sunday of the Canaanite as in the gospel we heard earlier at Liturgy we heard the narrative of a miracle of Christ during his meeting with a Canaanite woman. As our Lord Jesus Christ was passing near the cities of Tyre and Sidon, cities now located in the country of Lebanon, a Canaanite woman approached him and cried, "Have mercy on me, O Lord, Son of David; my daughter is severely possessed by a demon." But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she is crying after us."

On the one hand a woman in pain of a mother, asking for help for her daughter, and on the other hand Christ's disciples, instead of sympathizing and asking Christ to hear her plea, ask him to send her away. Just because she was a Canaanite. Just because she belonged to another nation and another religion. They had not yet understood that the Son of God became man to save the whole world. That God is the father of all mankind. That his love embraces the whole world. That's why he tells them "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." The Israelite people are not the only people who deserve God's love and salvation, but all the nations are entitled to participate in His love.

Then the woman came and knelt before him, saying, "Lord, help me." And he answered, "It is not fair to take the children's bread and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Shocking dialogue. Jesus asks the woman, "So you are asking me to take the bread that my children have and feed it to the little dogs?" And the woman with wondrous humility and even more wondrous faith says to him: "I do not ask you for the bread of your children. But the little dogs also get their fill from the crumbs that fall under the table. A few crumbs I ask only of your love and strength." Impressed by her response, Jesus exclaimed, "O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire." And her daughter was healed instantly.

Praise God's name, my beloved brothers and sisters in Christ. How great is His power, how wondrous His works. His one word is enough to heal the woman's afflicted little girl. But we too are being



taught very great lessons. Not to despise anyone just because he belongs to another race or religion. God is the father of us all and we are brothers and sisters to each other. His love is ecumenical, embracing the whole world. It is a mistake to think that God only cares about us. It is true that Canaanite was a pagan. But she had good intentions in her heart. She fully understood when she met Christ that He was her only hope to heal her daughter. She paid no attention to the insults of Christ's disciples who wanted to persecute her or who thought of her as the dog that would eat their own bread.

The Heavenly Bread, the spiritual bread, is enough to satisfy the whole world, for as a blessing of the Holy Eucharist says, "Broken and divided is the Lamb of God; which being broken yet is not divided; Being ever eaten, never is consumed; But sanctify them that partake thereof". This is the Bread we came to receive at the Holy Communion today. And I want celebrating of the Godparents' Sunday to welcome all the godparents and godmothers joyfully and warmly, along with their godchildren, who came to receive the Holy Communion today. It is such a great blessing. So great and beautiful today. And I want to beg you, as Canaanite begged Christ, to put more Sundays on your schedule for church. Is there anything higher, anything more important, anything more precious or valuable than the Divine Liturgy? Undoubtedly, there is not. This is the greatest gift that every godfather can offer to his godchild and certainly every parent can offer to his child. We come to church, we hear the words of God, we receive the Holy Body and Holy Blood of Christ, we meet with our fellow Orthodox brothers and sisters, we dedicate our day to God, and we have a beautiful, great, and blessed time. Happy Godfathers' Sunday to all. And if our Godparents or Godchildren are in the Kingdom of the God at the heavens, they are also near and next to us as the Holy Eucharist is the meeting point between heaven and earth. And we pray for them that our Lord God place their souls where the righteous repose at the kingdom of Heaven.

SUNDAY OF THE CANAANITE - FEBRUARY 18

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA HOLY METROPOLIS OF NEW JERSEY

SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH OF BALTIMORE

Sunday of the Canaanite | Sunday Sermon by Father Georgios Oikonomou

Τὸ Εὐαγγέλιον

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἔξῆλθεν ό Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος, καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῆ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἡρώτουν αὐτὸν λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὅπισθεν ἡμῶν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. ἡ δὲ εἶπε· Ναί, Κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῆ· Ὁ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

Ησημερινή Κυριακή, Κυριακή της Χαναναίας, είναι μία προεισαγωγική ημέρα πριν ξεκινήσει την επόμενη Κυριακή το Τριώδιο. Ονομάζεται Κυριακή της Χαναναίας, γιατί στο ευαγγέλιο που ακούσαμε στη Θεία Λειτουργία ακούσαμε τη διήγηση ενός θαύματος του Χριστού κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με μια γυναίκα Χαναναία.

Καθώς ο Χριστός περνούσε κοντά από τις πόλεις Τύρο και Σιδώνα, πόλεις που βρίσκονται σήμερα γεωγραφικά στη χώρα του Λιβάνου, τον πλησίασε μία γυναίκα Χαναναία ζητώντας βοήθεια, καθώς το κοριτσάκι της ήταν πολύ ταλαιπωρημένο από κάποιο δαιμόνιο όμως ο Χριστός δεν της απάντησε ούτε λέξη. Και οι μαθητές Του ζητούσαν να τη διώξει γιατί ήταν ενοχλητικές οι φωνές της. Μια γυναίκα πονεμένη, που ζητάει βοήθεια, και οι μαθητές του Χριστού αντί συμπονέσουν και να ζητήσουν από τον Χριστό να ακούσει την παράκληση της, ζητάνε από αυτόν να τη διώξει! Γιατί ήταν Χαναναία. Ανήκε σε άλλο έθνος και σε άλλη θρησκεία. Δεν είχαν καταλάβει ακόμα ότι ο ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος για να σώσει όλο τον κόσμο. Ότι ο Θεός είναι πατέρας όλης της ανθρωπότητας. Ότι η αγάπη του αγκαλιάζει όλη την οικουμένη. Για αυτό τους λέει "Οὐκ απεστάλην εί μη είς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ". «Ο Θεός με έστειλε να αναζητήσω και να σώσω τα πρόβατα που έχουν χαθεί από την ποίμνη μου, δηλαδή να προσφέρω τη σωτηρία σε όλα τα έθνη και όχι μόνο στον λαό του Ισραήλ». Ο Ισραηλιτικός λαός δεν είναι ο μοναδικός λαός, που αξίζει την αγάπη του Θεού και τη σωτηρία αλλά όλα τα έθνη της γης δικαιούνται να μετέχουν στην αγάπη του.

Τότε η γυναίκα πλησίασε, προσκύνησε τον Χριστό και ζήτησε τη βοήθειά Του. Ρωτάει ο Χριστός τη γυναίκα: "δηλαδή μου ζητάς να πάρω το ψωμί που έχω τα παιδιά μου και να ταΐσω με αυτό τα σκυλάκια"; Και η γυναίκα με θαυμαστή ταπείνωση και ακόμα πιο θαυμαστή πίστη του λέει: "δεν σου ζητάω το ψωμί των παιδιών σου. Αλλά τα σκυλάκια χορταίνουν και αυτά από τα ψίχουλα που πέφτουν κάτω από το τραπέζι. Λίγα ψίχουλα ζητώ μονάχα από την αγάπη και τη δύναμή σου". Εντυπωσιασμένος ο Χριστός από την απάντησή της αναφώνησε "Ω γύναι, μεγάλη σου ή πίστις! γενηθήτω σοι ώς θέλεις. καὶ ἰάθη ή θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης". "Γυναίκα, πόσο μεγάλη είναι η πίστη σου! Ας γίνει σύμφωνα με το θέλημά σου. Και την ίδια στιγμή το κοριτσάκι της θεραπεύτηκε.

Δοξασμένο το όνομα του Θεού, αδελφοί μου. Πόσο μεγάλη είναι η δύναμή Του, πόσο θαυμαστά τα έργα του! Ένας λόγος του είναι αρκετός για να γιατρευτεί το ταλαιπωρημένο κοριτσάκι της γυναίκας.



Όμως και εμείς διδασκόμαστε πολύ σπουδαία μαθήματα.

Να μη περιφρονούμε κανέναν άνθρωπο επειδή ανήκει σε άλλη φυλή ή σε άλλη θρησκεία. Ο Θεός είναι πατέρας όλων μας και εμείς αδέλφια μεταξύ μας. Η αγάπη του είναι οικουμενική, αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι ο Θεός νοιάζεται μόνο για εμάς. Η Χαναναία ήταν μια ειδωλολάτρισσα. Αλλά είχε αγαθή προαίρεση στην καρδιά της. Κατάλαβε όταν συνάντησε τον Χριστό ότι αυτός είναι η μοναδική της ελπίδα, για να γιατρέψει το κοριτσάκι της. Δε δίνει σημασία στις προσβολές των μαθητών του Χριστού, που θέλουν να τη διώξουν ή που τη θεωρούν σαν το σκυλί, που θα φάει το δικό τους ψωμί. Ο Επουράνιος άρτος, ο πνευματικός, είναι αρκετός για να χορτάσει όλος ο κόσμος, γιατί όπως λέει μία ευχή της Λειτουργίας "Μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ Άμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ μελιζόμενος καὶ μή διαιρούμενος, ὁ πάντοτε ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος, ἀλλὰ τοὺς μετέχοντας άγιάζων".

Αυτόν τον Άρτο ήρθαμε σήμερα να κοινωνήσουμε. Και θέλω γιορτάζοντας την Κυριακή των Αναδόχων να υποδεχτώ με χαρά και να καλωσορίσω θερμά όλους τους νονούς και τις νονές μαζί με τα βαφτιστικά τους, που ήρθαν σήμερα να κοινωνήσουν. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η ευλογία. Τόσο σπουδαία αυτή η ημέρα. Και θέλω να σας παρακαλέσω, όπως παρακαλούσε η Χαναναία τον Χριστό, να βάλετε στο πρόγραμμά σας περισσότερες Κυριακές για εκκλησιασμό. Υπάρχει άραγε κάτι ανώτερο, κάτι σπουδαιότερο, κάτι πολυτιμότερο από τη Θεία Λειτουργία και τη μετάληψη της Θείας Κοινωνίας; Δεν υπάρχει αγαπητοί μου. Αυτό είναι το σπουδαιότερο δώρο που μπορεί να προσφέρει κάθε νονός στο βαφτιστικό του και οπωσδήποτε κάθε γονέας στο παιδί του. Ερχόμαστε στην εκκλησία, ακούμε τα λόγια του Θεού, κοινωνάμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού μας, συναντιόμαστε με αδελφούς μας Ορθοδόξους, αφιερώνουμε την ημέρα μας στον Θεό και περνάμε όμορφα και ευλογημένα.

Και αν οι αγαπημένοι μας ανάδοχοι, νονοί και νονές, ή τα παιδιά που βαφτίσαμε βρίσκονται ήδη στην αιώνια ζωή και τη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει πάλι να είμαστε χαρούμενοι. Γιατί στη Θεία Λειτουργία συναντιόμαστε μαζί τους, ο ιερέας μνημονεύει τα ονόματα όλων μας στην Αγία Πρόθεση και οι μερίδες της προσκομιδής ενώνονται στο Άγιο Ποτήριο με το Τίμιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου μας. Για όλους αυτούς προσευχόμαστε θερμά να τους αναπαύσει ο Θεός και να χαίρονται κοντά Του στην επουράνια Βασιλεία. Αμήν.

SUNDAY OF THE PUBLICAN AND PHARISEE - FEBRUARY 24

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA HOLY METROPOLIS OF NEW JERSEY

SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH OF BALTIMORE

Sunday of the Publican nd Pharisee | Sunday Sermon by Father Georgios Oikonomou

The Gospel

The Lord said this parable, "Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, 'God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I give tithes of all that I get.' But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, 'God, be merciful to me a sinner!' I tell you, this man went down to his house justified rather than the other; for everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted."

The Parable of the Pharisee and the Tax Collector, which we heard today in the Gospel, marks the beginning of the Triodion. The Triodion is a liturgical period that lasts for ten weeks and will lead us up to Great and Holy Saturday. Our church tradition designates the Triodion to commence with this parable, as it teaches us that the starting point and foundation of spiritual life is prayer. Sometimes people have questions like: "Does God hear my prayers?", "Why didn't God hear my prayer?", "Which prayers does God hear?", "How should I pray?" Today's parable gives us excellent answers to all these questions.

Two men went to the church to pray. One was a tax collector and the other a Pharisee. The first was a sinful man, while the second was a righteous man, devoted to keeping God's law. However, despite appearing righteous, he had great pride, which undermined the value of his prayer. He prayed, standing in such a way that others could hear him, and said in his prayer: "My God, I thank you that I am not like other men extortioners, unjust, adulterers. I thank you that I am not like that tax collector! I fast twice a week. I give a tenth of all my income to charity." The tax collector, on the other hand, did not even dare to approach the temple, nor did he dare to lift his eyes to heaven. He only beat his chest and begged God to forgive him for his many sins.

After recounting this story, Christ told His disciples that God heard the prayer of the tax collector and justified him by forgiving his sins, while the Pharisee remained in his own self-justification. For whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted by God.

Prayer, my beloved brothers and sisters, is our way of communicating with God. God hears the prayers of everyone. However, some prayers are pleasing and welcomed,

while others are not pleasing God. acceptable prayer is one made with humility. A prayer is that filled with pride and words of pride is not pleasing to God. Thus, the prayer of a sinful person, who repents for their sins and seeks forgiveness, is a prayer that leads iustification God and forgiveness the



of sins. Whereas the prayer of a righteous person, who compares himself to others, to appear better and condemns the others, is not heard by God, and God will humble that person.

If we honestly investigate our hearts, we will see that sometimes we think also like the Pharisee. We say that we are not like other people but better than them. We don't have as many sins as they do. However, this comparison does not benefit us at all. What would benefit us is a comparison with truly righteous people, even with the Saints, to help us understand that we are sinners. However, sinfulness should not frighten us. Because God sent His Son and incarnate to call us sinners to repentance. If something should worry us, it is, on the one hand, impenitence, and on the other hand, pride.

With today's parable, we are taught that to ascend the first step of the spiritual ladder of the Triodion, we need to pray to God with humility and repentance. We don't need to show off our righteousness or our good deeds to other faithful people. Nor should we despair if we are sinners like the tax collector. The repentant sinners show us the way that leads to salvation and the Kingdom of Heaven. Praising God, who blesses us with entering this beautiful and spiritually rich period of the Triodion this year, let us ask Him to grant us the prayer of the tax collector and step by step, ascending one by one the steps, ascend the ladder that leads to Holy and Great Lent, to Holy Week, and to Holy and Great Easter.

SUNDAY OF THE PUBLICAN AND PHARISEE - FEBRUARY 24

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA HOLY METROPOLIS OF NEW JERSEY

SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH OF BALTIMORE

Sunday of the Publican nd Pharisee | Sunday Sermon by Father Georgios Oikonomou

Τὸ Εὐαγγέλιον

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην ᾿Ανθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἶς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἔτερος τελώνης. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῷ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἄρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὖτος ὁ τελώνης· νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῷ πάντα ὅσα κτῶμαι. καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἐστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανόν ἐπᾶραι, ἀλλ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἀμαρτωλῷ. λέγω ὑμῖν, κατέβη οὖτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

Ηπαραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου, την οποία ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο σηματοδοτεί την έναρξη του Τριωδίου. Το Τριώδιο είναι μία λειτουργική περίοδος που διαρκεί δέκα εβδομάδες και θα μας οδηγήσει μέχρι το Μέγα Σάββατο. Το Τριώδιο ορίστηκε από την εκκλησιαστική μας παράδοση να ξεκινά με αυτή την παραβολή, καθώς μας διδάσκει ότι η αφετηρία και η βάση της πνευματικής ζωής είναι η προσευχή. Κάποιες φορές οι άνθρωποι έχουν ερωτήματα σαν αυτά: "άραγε ο Θεός ακούει τις προσευχές μου", "γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου", "ποιες προσευχές ακούει ο Θεός", "με ποια λόγια πρέπει να προσεύχομαι"; Η σημερινή παραβολή μας δίνει τις άριστες απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα.

Δύο άνθρωποι πήγαν στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν τελώνης και ο άλλος Φαρισαίος. Ο πρώτος ήταν ένας άνθρωπος αμαρτωλός ενώ ο δεύτερος ένας άνθρωπος δίκαιος, αφοσιωμένος στην τήρηση του νόμου του Θεού. Ενώ όμως ήταν φαινομενικά δίκαιος είχε μεγάλη υπερηφάνεια, η οποία κατέστρεφε την αξία της προσευχής του. Προσευχήθηκε, αφού στάθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να τον ακούνε και οι άλλοι, και έλεγε στην προσευχή του: "Θεέ μου, σε ευχαριστώ, που δεν είμαι σαν τους αμαρτωλούς, που κλέβουν, αδικούν, μοιχεύουν. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν εκείνον τον Τελώνη! Εγώ νηστεύω δυο φορές της εβδομάδα. Εγώ δίνω ελεημοσύνη το 10% από όλα τα εισοδήματά μου". Ο Τελώνης από την άλλη πλευρά ούτε τόλμησε να πλησιάσει στον ναό και ούτε τολμούσε να σηκώσει τα μάτια του ψηλά στον ουρανό. Μόνο χτυπούσε το στήθος του και παρακαλούσε τον Θεό να τον συγχωρέσει για τις πολλές του αμαρτίες.

Αφού διηγήθηκε αυτή την ιστορία ο Χριστός είπε στους μαθητές Του ότι ο Θεός άκουσε την προσευχή του Τελώνη και τον δικαίωσε συγχωρώντας τις αμαρτίες του ενώ ο Φαρισαίος έμεινε στη δικαίωση που έδινε ο ίδιος στον εαυτό του. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του από μόνος του θα ταπεινωθεί, ενώ ο Θεός θα ανυψώσει εκείνον τον άνθρωπο που έχει ταπείνωση.

Ηπροσευχή, αγαπητοίμου αδελφοί, είναι ο τρόπος της επικοινωνίας μας με τον Θεό. Ο Θεός ακούει τις προσευχές όλων. Όμως άλλες προσευχές είναι ευάρεστες και ευπρόσδεκτες και άλλες προσευχές δεν αρέσουν στον Θεό. Είναι σαφές ότι η ευπρόσδεκτη προσευχή

είναι η προσευχή γίνεται με που ταπείνωση. ότι η προσευχή που έχει διάθεση υπερηφάνειας λόγια υπερηφάνειας δεν αρέσει στον Θεό. Έτσι η προσευχή ενός αμαρτωλού ανθρώπου, μετανοεί για τις αμαρτίες του και ζητάει συγχώρεση, είναι προσευχή που οδηγεί στη δικαίωση από τον Θεό και την άφεση των αμαρτιών. Ενώ η προσευχή ενός δίκαιου ανθρώπου,



ο οποίος συγκρίνει τον εαυτό του με άλλους ανθρώπους, για να φανεί καλύτερος ο ίδιος, και κατακρίνει τους συνανθρώπους του, δεν εισακούεται από τον Θεό και αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός θα τον ταπεινώσει.

Αν κοιτάξουμε με ειλικρίνεια μέσα στην καρδιά μας, αγαπητοί μου, θα δούμε ότι όλοι μας κάποιες φορές σκεφτόμαστε σαν τον Φαρισαίο. Λέμε ότι δεν είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους αλλά καλύτεροι από εκείνους. Δεν έχουμε τόσο πολλές αμαρτίες όσο εκείνοι. Όμως αυτή η σύγκριση καθόλου δεν μας ωφελεί. Θα μας ωφελούσε μία σύγκριση με τους αληθινά δίκαιους ανθρώπους, ακόμα και με τους Αγίους. Για να καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Όμως η αμαρτωλότητα δεν πρέπει να μας φοβίζει. Γιατί ο Θεός έστειλε τον Υιό Του και ενηνθρώπησε, για να προσκαλέσει τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Αν κάτι πρέπει να μας ανησυχεί, αυτό είναι από τη μία πλευρά η αμετανοησία και από την άλλη πλευρά η υπερηφάνεια.

Με τη σημερινή παραβολή, διδασκόμαστε ότι για να ανέβουμε το πρώτο σκαλοπάτι από την πνευματική σκάλα του Τριωδίου χρειάζεται να προσευχόμαστε στον Θεό με ταπείνωση και μετάνοια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε επίδειξη της δικαιοσύνης μας ή των καλών μας πράξεων στους άλλους πιστούς. Ούτε να απελπιζόμαστε, αν είμαστε αμαρτωλοί σαν τον τελώνη. Οι μετανοημένοι αμαρτωλοί μας δείχνουν τον δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία και τη Βασιλεία των Ουρανών. Δοξάζοντας τον Θεό, που μας ευλογεί και φέτος να εισέλθουμε στην όμορφη και πλούσια λειτουργικά πνευματική περίοδο του Τριωδίου, ας Τον παρακαλέσουμε να μας χαρίζει την προσευχή του Τελώνη και βήμα βήμα, σκαλοπάτι σκαλοπάτι, να ανέβουμε την σκάλα που οδηγεί στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στη Μεγάλη Εβδομάδα και το Άγιο Πάσχα.

ARCHPASTORAL VISIT - MARCH 10TH



Archpastoral Visit of His Eminence Metropolitan Apostolos of New Jersey



Orthros and Hierarchical Divine Liturgy

Sunday, March 10, 2024 9:00 A.M.

St. Nicholas Greek Orthodox Church 520 S. Ponca Street Baltimore, MD 21224

MEMORIALS

In Memory of Nikoletta Roros

Michael Cornias Filidis Family

Emmanuel & Maria Theoharis

Sofia Xouri

Michael & Effie Moniodis

Nikolaos M. Klosteridis

Angeliki Argetakis

George & Maria Kornias

Ms. Mary Serafis

Jim Soulikas

Demetrios Stakias and Family

Mr. & Mrs. Yiannis Atsidis

Mr. & Mrs. Anastasios Topouzoglou

Mr. & Mrs. Anastasios Stamidis

Mr. & Mrs. Michael Moniodis

Mr. & Mrs. George Stamoulis

and Family

Mr. & Mrs. Vasilios Avgerinos

Ms. Arezina Cornias

Ms. Paraskevi Reppas

Mr. & Mrs. Dimitrios Roros

Mr. & Mrs. Mike Klosteridis

John Roros

Arieta Roros

Theologos Karamihalis

Eleftheria Karamihalis

Mr. & Mrs. Spiros Alafassos

Ms. Despina Cornias

Ms. Mary Serafis

Mr. & Mrs. Aristides Polychronis

George Skandalis

Giannis & Angeliki Sfakianoudis

Nick & Dina Zisopoulos

Stergios & Eleni Gatanas

Kelly Argetakis and Family

Athina Forakis

Nicholaos & Chrisanthi Karanikolis

Rose Tsakalos

Jeanette Tsakalos

Maria Salpeas

Athanasios Stephanos

Jim Fitch

Anna Dimidis

Stefanos & Dina Siskos

Gus & Angela Sfakianoudis

In Memory of Nikoletta (Nikki) Roros

Michael Cornias

Jason Smith

Emmanuel & Maria Theoharis

Despina Avgerinos

Dimitris & Politimi Roros

Sofia Xouri

John & Eleni Skleres

Michael & Effie Moniodis

Mastrogiannis Family

George Hrisafinas & Emily Syropoulos

Theoni Cornias

Steve & Katina Yianakis

Nikolaos M. Klosteridis

Andronikos & Paraskevi Argetakis

Angeliki Argetakis

Linda Galentino

Mr. & Mrs. James Fotinos Nicholas & Athina Forakis

William & Anastasia Fakas

Nikolaos & Tsambika Kafallas

George Karamihalis

Eleftheria Karamihalis

Theologos Karamihalis George & Maria Kornias

Maria Karagiannis

Jim Soulikas

Iames and Valasia Fakas

Demetrios Stakias and Family

Mr. & Mrs. Yiannis Atsidis

Mr. & Mrs. Anastasios Topouzoglou

Mr. & Mrs. Anastasios Stamidis

Ms. Paraskevi Reppas

John Roros

Ms. Despina Cornias

Kelly Argetakis and Family

Michael & Katina Klosteridis

Emmanuel & Irene Komninos

Dale & Vickie Smith

Maria Salpeas

Anna Dimidis

Mr. & Mrs. Joseph D' Alessandris

Gus & Sue Karagiannopoulos Stefanos & Dina Siskos

Gus & Angela Sfakianoudis

In Memory of John Argetakis

Michael Cornias

Stefanos, Dina & Stamati Siskos

John & Aglaia Georgountzos Emmanuel & Maria Theoharis

Sofia Xouri

George Hrisafinas & Emily Syropoulos

Theoni Cornias

Nikolaos M. Klosteridis

Demetrios Stakias and Family

Ms. Despina Cornias

Ms. Kiki Roros

Giannis & Angeliki Sfakianoudis

Gefsi Stamidou

Maria Salpeas

Mr. & Mrs. Charalambopoulos

Anna Dimidis

Gus & Angela Sfakianoudis

George & Maria Georgas George & Vasiliki Pikounis

In Memory of George Kavouriou

Mr. & Mrs. Andrew Cotitsas Maria Salpeas

In Memory of Evangelos Angelou

Jon & Caliopi Harkness

Maria Karagiannis

Maria Salpeas

Popi Philippou

Ms. Anastasia Vasilakopoulos

& Family

In Memory of George Mavromoustakos

Emmanuel & Maria Theoharis

Sofia Xouri

Michael & Effie Moniodis

George Hrisafinas & Emily Syropoulos

Steve & Katina Yianakis

Paraskevi Souranis

Takis & Kelly Papadopoulos

George Stamos

Effie Roufas

George & Kelly Lintzeris

Ms. Mary Serafis

Anastasia Vasilakopoulos

James & Maria Fotinos John Tserkis

John Fotiou

Nick Vasilarakis

Virginia Hatzidakis and Family

Maria Karagiannis

Jeffrey & Elizabeth Carter

Mr. & Mrs. Yiannis Atsidis

Ms. Arezina Cornias

Mr. & Mrs. Spiros Alafassos

Thorina Trintis

Stelios & Maria Koutsouris

John & Maria Stamas

Athina Forakis Michael & Katina Klosteridis

Rose Tsakalos

Jeanette Tsakalos Ashland Preschool Center -

Pamela Caras

Mary Antonas

Anna Dimidis Rologas Family

Popi Philippou

Mercourios & Maria Karagiannis Mr. & Mrs. Nicholaos Nezis

In Memory of Nicholaos Argetakis

George Hrisafinas & Emily Syropoulos

Nikolaos M. Klosteridis

Demetrios Stakias and Family Mr. & Mrs. Spiros Alafassos

Giannis & Angeliki Sfakianoudis

Emmanuel & Irene Komninos

Maria Salpeas Mr. & Mrs. Charalambopoulos

Gus & Kalliope Atsalis

Efstratios & Patricia Bouyoukas Anna Dimidis

Gus & Angela Sfakianoudis George & Maria Georgas

George & Kelly Lintzeris

In Memory of Zoe Paros Maltas

In Memory of Florence Mavronis

Mr. & Mrs. Steve Mavronis

In Memory of Anastasia Christ Stelios & Maria Koutsouris John & Maria Stamas

In Memory of Markella Forakis

Giannis & Angeliki Sfakianoudis Maria Salpeas

In Memory of **Demetrios Karagiannis**

Eleni Karagiannis

In Memory of Vasilios Protopapas

Maria Salpeas

Maria Salpeas Gus & Angela Sfakianoudis

In Memory of Georgia Kepreos

In Memory of George Katsimpiris

Nichola Katsimpiris-Walace In Memory of Julie Tsakalos

Maria Salpeas In Memory of George Konstantinou

George & Maria Georgas In Memory of Savas, Maria, Harikleia and Anthie Georgas

George & Maria Georgas

GREEK SCHOOL

Για τους μαθητές της Τρίτης και της Τετάρτης τάξης οι κρύες μέρες του Φεβρουαρίου έγιναν πιο ζεστές και πιο ευχάριστες με όλες εκείνες τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τα τραγούδια για τις θάλασσες, τις παραλίες μας και φυσικά για τα Δωδεκάνησα μας!

Καθώς πλησιάζουμε στην γιορτή για την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και την Ένωσή τους με την Ελλάδα, είμαι περισσότερο από ποτέ, ενθουσιασμένη γιατί εκτός από τα ποιήματα και τον ύμνο της Δωδεκανήσου θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα έργα των παιδιών για κάθε ένα από αυτά τα νησιά.



Με όλα όσα έψαξαν και ανακάλυψαν τα παιδιά με τη βοήθεια της οικογένειας τους, είχαν την ευκαιρία να μάθουν κάτι που δεν γνώριζαν, να δώσουν έμφαση και να διαφημίσουν τον τόπο τους και να δείξουν στους συμμαθητές τους την όμορφη δουλειά που έκαναν!

Ακολουθεί ένα μικρό δείγμα αυτής της προσπάθειας και στη συνέχεια, θα έχουμε όλοι την ευκαιρία να δούμε αυτό το έργο ολοκληρωμένο την ημέρα της γιορτής μας στις 10 Μαρτίου, 2024!

Δεν πρέπει να το χάσετε!!!

Παρασκευή Κοτσάτου Αργετάκη Δασκάλα της Γ΄ και Δ΄ τάξης

 Γ or the third and fourth grade students, the cold days of February became warmer and more pleasant with all those photos, videos and songs about our seas, beaches and of course our Dodecanese!

As we approach the celebration of the Unification of the Dodecanese with Greece, I am more than ever excited because in addition to the Dodecanese poems and anthem, you will be able to see the children's works for each of these islands.

With everything the children searched and discovered with the help of their families, they had the opportunity to learn something they didn't know, to highlight and advertise their place and show their classmates the beautiful work they did!

Here is a small sample of this effort, and then we will all have the opportunity to see this project completed on our celebration day on March 10th, 2024!

See you all there!

Paraskevi Kotsatou Argetakis 3rd and 4th Grade Teacher



PHILOPTOCHOS

We would like to extend our deepest sympathies to the families of those who have lost their loved ones and pray that God grant them the strength during this challenging time. May their memory be eternal and their souls rest in peace! The next General Meeting will be held on Monday, March 4th at 6:00 p.m. in the church's large social hall. Appetizers will be served. Join us and bring a friend! All are welcome!

Scholarship Applications for this year will be in our church office starting March 1st. All applications must be completed and returned to the church office no later than Sunday, April 28th and will be awarded on Sunday, May 19th.

Annual Apokreatiko Dance on March 16th at Jimmy's Famous Seafood. Music by Apollonia. \$75.00 for adults and children twelve and under \$25.00. All proceeds to benefit the Philoxenia House.

For tickets or information please contact Nora Kefalas 410-979-6656 / Irene Vasilios 410-687-3978 or any Philoptochos board member.

As we prepare to start the journey of lent towards the resurrection of our Lord and Savior let us pray for a clean heart and the right spirit preparing us to receive His blessings. John 3:16 "For God gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not parish, but have everlasting life." Monday, March 18th Monday immediately after church service we will be hosting a Lenten Potluck Reception. Come and start the Lenten period with an evening of fellowship. Sunday, March 24th, Sunday of Orthodoxy is the memorial service and coffee hour for our members who are no longer with us. May their memory be eternal!

SAVE THE DATE: Saturday, April 6th Annual Lenten Retreat 9:00 a.m. – Noon. Donation \$30.00 Includes continental breakfast and lunch. Further details to be announced in church and on Facebook.

DONATION:

In memory of Evangelos and Aristoniki Angelou, Manuel Stamathis and Nicholas Argetakis: Eva Lallas

In memory of George Mavromoustakos: Eugenia Karellas

In memory of Nicoletta (Niki) Roros: Eugenia Karellas, Eleni Pikounis

In memory of Nicoletta Roros: Eleni Pikounis

In memory of Ioannis Argetakis: Eleni Pikounis and John and Despina Pikounis and family

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες εκείνων που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και προσευχόμαστε ο Θεός να τους δώσει δύναμη κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Αιωνία τους η μνήμη και εν ειρήνη οι ψυχές τους!

Η επόμενη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. στη μεγάλη κοινωνική αίθουσα της εκκλησίας. Θα σερβιριστούν μεζέδες. Ελάτε στην παρέα μας και φέρτε και έναν φίλο! Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι!

Οι αιτήσεις υποτροφιών για φέτος θα βρίσκονται στο γραφείο της εκκλησίας μας από την 1η Μαρτίου. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν και να επιστραφούν στο γραφείο της εκκλησίας το αργότερο μέχρι την Κυριακή 28 Απριλίου. Θα απονεμηθούν την Κυριακή 19 Μαΐου.

Ο Ετήσιος Αποκρεάτικος Χορός θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου στο Jimmy's Famous Seafood. Μουσική

Απολλωνία. Τιμή \$75,00 για ενήλικες και \$25,00 για παιδιά δώδεκα ετών και κάτω. Όλα τα έσοδα θα προσφερθούν προς όφελος του Οίκου της Φιλοξενίας. Για εισιτήρια ή πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Νόρα Κεφάλα 410-979-6656/Ειρήνη Βασιλείου 410-687-3978 ή οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Φιλοπτώχου.

Καθώς προετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε το ταξίδι της Σαρακοστής προς την ανάσταση του Κυρίου και Σωτήρα μας, ας προσευχηθούμε για μια καθαρή καρδιά και για το σωστό πνεύμα που μας προετοιμάζει να λάβουμε τις ευλογίες Του. Ιωάννης 3:16 «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ' αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια».

Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα προσφέρουμε σαρακοστιανή δεξίωση. Ελάτε να ξεκινήσουμε τη Σαρακοστή με ένα βράδυ όλοι μαζί παρέα. Την Κυριακή 24 Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι το μνημόσυνο για τα μέλη μας που έχουν φύγει και όμως είναι πάντα μαζί μας. Η Φιλόπτωχος θα προσφέρει τον καφέ εις μνήμην των μελών μας. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους!

ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Το Σάββατο 6 Απριλίου, η Ετήσια Σαρακοστιανή Απόσυρση 9:00 π.μ. – Μεσημέρι. Δωρεά \$30,00. Περιλαμβάνει ευρωπαϊκό πρωινό και μεσημεριανό γεύμα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην Εκκλησία μας και στο Facebook.

$\Delta\Omega$ PEE Σ :

PHILOPTOCHOS

Στη μνήμη των Ευάγγελου και Αριστονίκης Αγγέλου, Μανουήλ Σταμάθη και Νικόλαου Αργετάκη: Εύα Λάλλα

Στη μνήμη του Γιώργου Μαυρομούστακου: Ευγενία Καρελλά

Στη μνήμη της Νικολέττας (Νίκης) Ρορού: Ευγενία Καρελλά και την Ελένη Πικούνη

Στη μνήμη της Νικολέττας Ρορού: Ελένη Πικούνη

Στη μνήμη του Ιωάννη Αργετάκη: Ελένη Πικούνη, τον Γιάννη και τη Δέσποινα Πικούνη και την οικογένεια

The Ladies Philoptochos Society of St. Nicholas Greek Orthodox Church / Baltimore, Maryland

PLEASE JOIN US FOR THE 9TH ANNUAL LENTEN RETREAT

Saturday, April 6, 2024 9:30a.m. – 3:00p.m. St. Nicholas Greek Orthodox Church

Speaker: Constantine Zalalas / Ομιλητής: Κωνσταντίνος Ζαλαλας

ENGLISH SESSION: 9:30a.m.-1:00p.m. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ: 12:00μ.μ. - 3:00μ.μ.

THE PROCESS OF SIN AND THE SEVEN MAIN PASSIONS

GLUTTONY, FORNICATION, GREED, SADNESS, ANGER, SLOTH AND PRIDE

Η Διαδικάσια της Αμαρτίας και τα Εφτά Κύρια Παθή

ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ, ΠΟΡΝΕΙΑ, ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ, ΛΥΠΗ, ΘΥΜΟΣ, ΑΚΗΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙ

Continental Breakfast and Lunch
Donation \$30

"For where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them".

	Lenten Retreat Registration Form	
Name		
Address		
Telephone (Daytime)	(Evening/Mobile)	
Email Address	Your Parish	
Please include your check \$30, payable to by the deadline since a catered lunch is inclu	St. Nicholas Philoptochos. Registration dead uded. Mail registration to:	lline is Monday, March 29 th . Please respond
Attending (check one): Morning (English Session)	The Ladies Philoptochos Society	
Afternoon (Greek Session)Both Sessions	520 S. Ponca Street Baltimore, Maryland 21224	Amount Enclosed

For additional information please contact: Mia Atsidis 443.386.5855 or Kyriaki Kontoudis 443.938.3657

EARLY EDUCATION CENTER NEWS



NOW HIRING TEACHERS AND AIDES!

ST. NICHOLAS BILINGUAL EARLY EDUCATION CENTER

Hello BEEC Friends and Families.

The Saint Nicholas Bilingual Early Education Center provides a safe, nurturing, home away from home learning center. We accept children from 6 weeks till 5 years of age. BEEC is hiring part-time and full-time teachers and aides at the Center. If you or anyone you know is interested, please call the Center at 410-633-5020 extension 4 or email us at beec@ stnicholasmd.org

This past month, our BEEC children celebrated Valentine's Day and made mailboxes to exchange lovely cards with one another. The children also enjoyed "pajama day" every Wednesday this month.

BEEC is looking forward to March. We will be learning about Healthy eating habits, Greek Independence day, Insects and so much more. We will also be celebrating Greek Independence Day by marching in the parade. We have a fun month of events planned at the BEEC and we can't wait to share them with you next month!





Δίγλωσσος Βρεφονηπιακός Στανθμός Αγίου Νικολάου,

Ο Δίγλωσσος παιδικός σταθμός του Αγίου Νικολάου παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον εκμάθησης μακριά από το σπίτι. Δεχόμαστε παιδιά από 6 εβδομάδων έως 5 ετών. Το ΒΕΕС προσλαμβάνει βοηθούς μερικής και πλήρους απασχόλησης για να βοηθήσουν τους δασκάλους μας στο Κέντρο. Εάν ενδιαφέρεστε εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε, καλέστε το Κέντρο στο 410-633-5020 επέκταση 4 ή μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας στο beec@stnicholasmd.org.

Τον περασμένο μήνα, τα παιδιά μας ΒΕΕC γιόρτασαν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και έφτιαξαν γραμματοκιβώτια για να ανταλλάσσουν υπέροχες κάρτες μεταξύ τους. Τα παιδιά απόλαυσαν και την «πυτζάμα μέρα» κάθε Τετάρτη αυτόν τον μήνα.

Η ΒΕΕC ανυπομονεί για τον Μάρτιο. Θα μάθουμε για τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας, τα έντομα και πολλά άλλα. Θα γιορτάσουμε επίσης την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας με πορεία στην παρέλαση. Έχουμε προγραμματίσει έναν διασκεδαστικό μήνα εκδηλώσεων στο ΒΕΕC και ανυπομονούμε να τις μοιραστούμε μαζί σας τον επόμενο μήνα!



DONATION OPPORTUNITIES

FLOWER DONATIONS LENT, HOLY WEEK AND EASTER 2024 (EASTER SUNDAY May 5, 2024)

FLOWERS FOR THE ALTAR TABLE - VASES

MARCH 24 1ST SUNDAY OF LENT – SUNDAY OF ORTHODOXY

MARCH 31 2nd SUNDAY OF LENT

APRIL 7 3rd SUNDAY OF LENT – VENERATION OF THE HOLY CROSS – Daffodils

APRIL 14 4th SUNDAY OF LENT APRIL 21 5TH SUNDAY OF LENT

APRIL 28 PALM SUNDAY (red flowers)

MAY 2 HOLY THURSDAY

May 4 HOLY SATURDAY (spring flowers)

SALUTATIONS FLOWERS FOR THEOTOKOS

MARCH 22 1st SALUTATIONS ICON – PROSKINITARI – WALL ICON
MARCH 29 2nd SALUTATIONS ICON – PROSKINITARI – WALL ICON
April 5 3rd SALUTATIONS ICON – PROSKINITARI – WALL ICON

APRIL 12 4TH SALUTATIONS HYMN ICON – PROSKINITARI – WALL ICON

APRIL 19 SALUTATIONS & AKATHISTOS HYMN – PROSKINITARI – WALL ICON

APRIL 28 PALM SUNDAY PALMS

APRIL 28 PALM SUNDAY MORNING DECORATIONS (various greens & yellow flowers)

APRIL 28 PALM SUNDAY ICON (MORNING) – PROSKINITARI (yellow flowers)

APRIL 28 NYMPHIOS ICON (EVENING) (purple flowers)

MAY 2 HOLY THURSDAY – WREATH FOR THE CROWN (burgundy roses)

MAY 2 HOLY THURSDAY – WREATH FOR BASE OF THE CROSS (burgundy roses)

MAY 2 HOLY THURSDAY – PROSKINITARI (burgundy roses)
MAY 4 HOLY SATURDAY – RESURRECTION ICON (white roses)

INCENSE FOR LENT AND FOR HOLY WEEK

HOLY WEDNESDAY UNCTION SUPPLIES - 1 bottle of olive oil, flour, Q-tips (1,000)

GOOD FRIDAY – Sheet – Rose petals HOLY SATURDAY LAUREL & BAY LEAVES DECORATION OF THE ICONOSTASION

CANDLES DONATIONS

11" YELLOW 11" WHITE

YELLOW LAMBADES FOR GOOD FRIDAY WITH WHITE CUPS

WHITE LAMBADES FOR HOLY SATURDAY WITH RED CUPS

5 DAY VOTIVE LIGHTS – 50 CASES RED

5 DAY VOTIVE LIGHTS – 50 CASES PURPLE

5 DAY VOTINE LIGHTS – 50 CASES WHITE

donation(s), please contact the church office (410) 633-5020

In order to select your

Thank you.

Saturday of Lazarus breakfast

Easter Egg Hunt

Easter Eggs

DONATION OPPORTUNITIES

-	P	-		1997
Н	3	B	Ē	á

GOOD FRIDAY—LAMENTATIONS SERVICE PRAYERS FOR THE DECEASED

Την Μεγάλη Παρασκευή, κατά την διάρκεια της Ακολουθίας του Επιταφίου Θρήνου, και το Μεγάλο Σάβδατο το πρωί, προσευχόμαστε στο Θεό για τις ψυχές των απελθόντων προσφιλών συγγενών και φίλων. Όσοι επιθυμούν να μνημονεύσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα τις ημέρες αυτές, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το κάτωθι έντυπο και να το φέρουν στην Εκκλησία πριν την Μεγάλη Παρασκευή.

During the Lamentations Service of Good Friday evening, and on Holy Saturday morning, we offer prayers to God for the souls of our departed beloved family members and friends. For those who wish to have their departed brethren remembered on Good Friday and Holy Saturday, you are asked to complete the below form and submit the names before Good Friday.								
EP.								
	2006 minutes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10							

CLIP COUPON

--- EASTER LILIES FOR THE CHURCH----ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΚΡΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)



Please donate Easter Lilies to decorate our church for Easter. The cost is \$25.00. Fill out this form and send or bring it to Saint Nicholas Church.

Αν επιθυμείτε να κάνετε τη δωρεά σας \$25.00, συμπληρώσετε το έντυπο αυτό και στείλετε την δωρεά σας εγκαίρως στον Άγιο Νικόλαο.

NAME

ADDRESS

AMOUNT \$25.00

OTHER AMOUNT

For flower and other item donations, please contact the church office - 410-633-5020. Thank you for your support.

Για Δωρεές ανθέων και άλλων αντικειμένων για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Κοινοτικό Γραφείο, 410-633-5020. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας.

STEWARDSHIP



St. Nicholas eGiving Stewardship

One Less Thing to think about



eGiving Benefits

- Easy set up
- One-time/recurring payment options
- Confidential & secure
- Track easily for tax purposes

How it Works

- · Go to: stnicholasmd.org/give
- Select fund(s)
- Create your profile
- Select amount, payment method & frequency
- Complete donation
- THAT'S IT! Simple.

Thank you for your generosity!

VANCO

Stricholasmd.org/give
Or download the mobile app!

MEMBERSHIP PLEDGE CARD ΚΑΡΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

"WELL DONE GOOD & FAITHFUL SERVANT"

"ΕΥ, ΔΟΥΛΕ ΑΓΑΘΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕ"

2024 SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH CONFIDENTIAL STEWARDSHIP COMMITMENT CARD 2024 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΏΝ

In gratitude for God's blessings I/we make the following commitment to the ministries of St. Nicholas Church: Σαν έκφραση ευγνωμοσύνης μου για τις ευλογίες που έχω λάβει από τον Θεό, δεσμεύομαι με την ακόλουθη οικονομική και εθελοντική μου προσφορά προς την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου:

	\$ \$	(Weekly / Monthly / Qι (Εβδομαδιαίως / Μηνι	ıarterly / Yearly) αίως / Ανά Τρίμηνο / Ετησίως)	
		L ANNUAL PLEDGE FOR ποσό προσφοράς για το	2024 :\$	
You We give το Γίνετε μάρ με τις ικανότι	ur offering to Christ and Η στυρες του έρ ητες, τις εμπε	Christ and His Church can do lis Church not according to οι ργου του Θεού! Δώστε από τ ειρίες,την οικονομική σας ευχ	experience, as well as your fina o as much as you empower it to o ur means but according to our lo το ταλέντο με το οποίο σας έχει ξέρεια. Η προσφορά μας στον Χ τόν, όχι στην οικονομική μας δι	do. ve for Him. προικίσει, ριστό και την
Planned Gi Δωρεά που σχεδι να προσφι	άζω Γ		making a planned gift to the Ch οφορίες σχετικά με τον τρόπο π	
Print Full Name	' Γράψτε με κ	εφαλαία γράμματα το επίθετ	ό σας	
Signature/ Υπον	ραφή		Date/ HUEOOUNVIO	1

Name / Όνομα	Date of Birth /	Ημερομ. Γεννήσεως
Name of Spouse / Όνομα συζύγου	Date of Birth /	Ημερομ. Γεννήσεως
Occupation / Επάγγελμα		
Occupation / Επάγγελμα (Spouse)		
Street Address / ΙΙιεύθυνση		
City / πόλη	Zip Code /	ταχ. τομέας
Home Phone / Σταθερό τηλέφωνο σπιτιο	ού	
Mobile Phone / Κινητό τηλέφωνο	Mobile Phone / Kιν	ητό τηλέφωνο (Spouse)
Email Address / Ηλεκτρονική διεύθυνση		
Email Address of Spouse / Ηλεκτρονική δ	διεύθυνση συζύγου	
Communication Preferences / Προτιμήσε	εις επικοινωνίας	
Mail / Ταχυδρομείο Er	mail / Ηλεκτρονικη	Text / Μήνυμα
Dependent Children's Names and Birthda Ονόματα παιδιών και ημερομηνία γεννή		

Introducing Auto Pay Set It and Forget It!

Take the work out of giving! Set up automatic offerings and pledges right from your computer or tablet that will seamlessly reoccur every week, month, quarter, or year.

If you would like to give electronically, visit our website www.stnicholasmd.org/give or download the GivePlus mobile app. If you have any questions, contact the church office at 410-633-5020.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ... ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ!



Δεν χρειάζεται να θυμάστε να στείλετε τη προσφορά σας. Ρυθμίστε την αυτόματη δωρεά και την εθελοντική σας προσφορά απευθείας από τον υπολογιστή σας ή το tablet σας που θα επαναλαμβάνεται ανελλιπώς κάθε εβδομάδα, μήνα τριμηνο ή έτος.

Εάν επιθυμείτε να στείλετε τη δωρεά σας ηλεκτρονικά, επισκεφθείτε την ιστιοσελίδα μας www.stnicholasmd.org/give ή κατεβάστε την εφαρμογή GivePlus mobile. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο της Εκκλησίας στο τηλέφωνο 410-633-5020.

NOTICES/EVENTS

Koutsonouris Scholarship

APPLICATIONS (AVAILABLE IN THE CHURCH OFFICE) WILL BE ACCEPTED NO LATER THAN SATURDAY JUNE 1ST, 2O24 AND SHOULD BE MAILED TO:



ARGIE MAURAKIS 1649 MINOR LANE, HAYES, VA 23072

The recipient will be notified by JULY 3^{RD} , 2O24, and must be present to be awarded at the end of the Divine Liturgy on SUNDAY, JULY 7^{TH} , 2O24

SPONSOR A COFFEE HOUR



We have resumed the Coffee Hour following the Divine Liturgy on Sundays. Please consider sponsoring a coffee hour in memory of a loved one, for the health of your family, or in honor of our St. Nicholas Church. Please call the office at **410-633-5020** to schedule.

Thank you for your support!

HELP US GROW THROUGH E-GIVING



It's through your contributions that we're able to carry on important work both spiritually and in our community.

Electronic giving is a convenient, easy way to support St. Nicholas.

By giving electronically, you can:

- Give anywhere, anytime from your computer, smartphone or tablet.
- Donate easily for special projects.
- Set up recurring offerings and pledges and never worry about bringing your checkbook or cash again.

Show your support and try one of our e-Giving options. If you would like to give electronically, visit our website www.stnicholasmd.org or download the GivePlus mobile app.

Thank you for all you do to support our St. Nicholas family throughout the year!





NOTICE:

All organizations must review their upcoming events with Paraskevi Kotsatou (410-633-5020) who will add the event to the official church calendar on the bulletin board across from Father Georgios' office.

Thank you for your cooperation.

MARCH 2024 ||





Coffee & Assorted Cookies

Includes setup, cleanup, paper goods \$200

Coffee Service Only

Includes setup, cleanup, paper goods \$120

Fruit Tray

\$40

Spanakopita

100 pieces

\$75

Tyropita

100 pieces \$75

Tray of Cheese, Olives & Crackers \$100

Sandwiches

Tuna, Shrimp or Chicken \$2 per piece



700 S. Quail Street | Baltimore, MD 21224

tel: 410-633-5020 tel: 410-633-3131 | fax: 410-631-2706

email: info@greektownsquare.com

Greektown Square & Event Center



Pre-orders required Wednesday prior | Cooked or frozen

Dolmades

1/2 Tray (50 pieces)

\$50

Spanakopites

35 square pieces

\$40

Tiropites

35 square pieces

\$40

Pastitsio

1/2 Tray

\$55

Mousaka 1/2 Tray

\$60

Lamb Shank w/ Orzo

\$100



Greektown Square & Event Center

700 S. Quail Street | Baltimore, MD 21224

tel: 410-633-5020 tel: 410-633-3131 | fax: 410-631-2706

email: info@greektownsquare.com

MARCH 2024 26 KOINONIA



Makaria Menu Sponsored by St Nicholas Greek Orthodox Church



Appetizer Choices

Cheese Pies (included) Spinach Pies (included) Fried Calamari (add \$2.00pp)

Choices of salad (1)

Garden Salad, Greek Salad, Village Salad, Caesar Salad

Choices of Entree

Choice of two sides, Roll & Butter (included)

31pp

Flounder (broiled/fried) Shrimp Creole Cod Fish (broiled/fried)

39pp

Two (2) Jumbo Lump Crab Cakes Choice of Fish and One (1) Jumbo Lump Crab Cake

Sides (2 choices)

Greek Style Lemon Potatoes, Roasted Red Skin Potatoes, Kritharakie(orzo), white rice, fresh cut vegetables, string beans Greek style

Beverages (items included)

Red or White Wine, Coffee and Tea, Sodas, Water Also available - Paximadia

Bar Options

Mixed Drinks \$6 Domestic Beer \$6 Imported Beer \$6

Mixed Drinks and Beer Available at Per Drink Charge



Greektown Square & Event Center

700 S. Quail Street | Baltimore, MD 21224

tel: 410-633-5020 tel: 410-633-3131 | fax: 410-631-2706

email: info@greektownsquare.com

MARCH 2024 KOINONIA

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ!

7 ΜΑΡΤΊΟΥ 1948 - Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΉΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΈΡΑ ΕΛΛΆΔΑ

JOIN US TO CELEBRATE THE

76th Anniversary of the Unification of the Dodecanese Islands with Greece

Traditional Food, Music, Dancing, Special Guests, and More! PLEASE JOIN US FOR THE
DIVINE LITURGY AND DOXOLOGY
AT SAINT NICHOLAS GOC,
PRESIDED BY HIS EMINENCE
METROPOLITAN APOSTOLOS
OF NEW JERSEY

MARCH 10, 2024

at 1:00 p.m.

GREEKTOWN SQUARE & EVENT CENTER
700 QUAIL STREET, GREEKTOWN, MD 21224
TICKETS: \$20 PER PERSON (18 & UNDER FREE)
CALL VOULA KOTSATOU 410-633-5020
OR EMAIL VKOTSATOU@STNICHOLASMD.ORG



EVENT



STEWARDSHIP FUND FOR FISCAL YEAR 2024

ST. NICHOLAS STEWARDSHIP FUND FOR FISCAL YEAR 2024 (11-1-2023 – 10-31-2024) PLEDGED: \$65,470.00 RECEIVED: \$50,493.00 RECEIVED NOT-PLEDGED: \$18,468.00 TOTAL FISCAL YEAR RECEIVED: \$68,961.00 #Pledges: 136 #Contributors: 183

Agapios, Maria Alevrogiannis, Argie Alexandrou, Niki Amann, Franz Anastasiades, Demos Angelos, John Aravidis, Nickolas Argetakis, Andronikos Argetakis, Angeliki Argetakis, John Argetakis, Kelly Argiropoulos, William Argyrakis, Despina Athanasiou, Antonios Athos, Janet Atsalis, Gus Atsalis, Maria Avgerinos, Despina Avgerinos, Phaedra Avgerinos, Sophia Balomas, Patricia Belios, Peter Bisbikis, Helen Bisbikis, Pete Bonolis, Catherine Bournias, Lamprini Bournousouzis, Panagiota Cardiges, Nicholas Chagetas, Angela Christ, Philip Christakou, Stavroula Cornias, Arezina Cornias, Despina Cornias, Larry Cornias, Michael Cornias, Nicholas Cossis, Amalia Curtis, John Dardamanis, Eva Diniotis, Anastasia Efthimiou, Giannoula Eliopoulos, Anna Eliou, Ernest Fakas, James Fantis, Penelope Filipidis, Nicholas Filippakis, Filippos

Filippou, Maria

Filippou-Arvanitis, Irene

Foniadakis, Emmanuel Forakis, Michael Forakis, Nicholas Forakis, Stamati Fotinos, Aikaterini Frangos, Constantine Frangos, John Funeral Home, Connely Galiatsatos, Lambrini Gavrilis, John Georgakakou, Vasiliki Georgalas, Michael Georgas, George Gialamas, Joanna Giannas, Stylianos Giorgakis, Antonios Glava, Socrates Glykiadis, Konstantinos Halkias, Fotini Hatzigeorgalis, Antonios Hatzigeorgalis, Nicholaos Ieromonahos, Stamatia Iliadis, Mary Johns, Aspasia Kaliakoudas, Sofia Kapetanakos, Elias Kaputsos, Marshall Karagiannis, Maria Karavedas, Viola Kastanakis, Michael Kastellorizios, Lisa Kimos, James Klosterides, Michael Klosteridis, Michael Koliadis, Emmanuel Kontoudis, Konstantinos Kostalas, Eleni Koukides, Georgios Koukides, Harry Koukides, John Koumoudis, Vasiliki Kourtesis, Adrienne Kovios, Pete Kron, Christopher Lallas, Eva Lambrow, Stephanie Lerakis, Dimitra

Lericos, Irene

Luebben, Paraskevi

Makris, John Maragos, Petros Mastromanolis, Manuel Mavrodontis, Zaharias Mavronis, Nicholas Micklos, Christine Miller, Mary Milonas, Kimon Mimaros, Stavros Mitchem, Jos Moniodis, Effie Moragiannis, Vasiliki Moskos, Thomas Nychis, George Nychis, Vasilios O'Drudy, Tricia Ohno, Maria Oikonomou, Fr. Georgios Pandelidis, Demetrios Papadopoulos, Anastasios Papadopoulos, Efstathios Papalexopoulos, Christianna Papavasiliou, Virginia Paragios, Popi Paralis, Kon/Nos Parthemos, Angelika Paterakis, Olga Pateris, Nicanor Patras, Nikos Patrikios, Aikaterine Peach, Antonia Pentikis, Anthony Petrinolis, Georgios Petropoulos, Constantinos Pirovolikos, Eirini Polychronis, Aristides Prassinas, James Qirjako, Spiro Redmiles, Sophia Reppas, Paraskevi Reppas, Soterios Roros, Dimitrios Roros, John Roros, Kyriaki Roros, Nikoletta Sakellis, Penelope Salpeas, Maria Sarioglou, Nikolaos Sarris, Mihalia

Serafis, Mary Siskos, Dina Skandalis, George Skevofilax, Emmanuel Souranis, Maritsa Souranis, Paraskevi Spencer, Eric Stamidis, Angela Stamidis, Chrisoula Stewart, Rita Syropoulos, Amalia Tasker, Kalomira Tetteris, Rhodea Themelis, John Triantafilos, Costas Tsakalos, Jeanette Tsakalos, Rose Tsampos, Nikolette Tsapakidis, Theoharis Tsapalas, Stefanos Tsapalas, Theodore Tserkis, Vasilios Tsipouras, Ilias Tsironis, Evdokia United Chian Society Of Baltimore, ORGANIZATION Valilis, Panagiotis Vasilakopoulos, Anastasia Vasilakopoulos, Irene Vatakis, Tessie Venetis, Dimitrios Verenakis, Maria Vergos, George Vizaniaris, Evangeline Vourgarakis, Harry Xouri, Sofia Yianakis, Katina

Saint Nicholas Greek Orthodox Church **Budget vs. Actuals: Church and Greek School** January 2024

		Actual	Bu	dget	er (under) Budget
Income					
4000 Stewardship		28,592.00	20	0,922.00	7,670.00
4010 Greek School Registration		609.72		1,114.00	(504.28)
4020 Sales - Candles		6,734.00	6	6,417.00	317.00
Other Income		14,179.00	2	2,911.00	11,268.00
Total Income		50,114.72	3′	1,364.00	18,750.72
Total Cost of Goods Sold		2,863.42	- 2	2,870.00	(6.58)
Gross Profit		47,251.30	28	8,494.00	18,757.30
Expenses					
Total CAPITAL COSTS (CHURCH)		6,939.00	;	3,125.00	3,814.00
Total GENERAL & ADMINISTRATION		18,354.30	20	6,637.00	(8,282.70)
Total OCCUPANCY COSTS	3,917.81		8,880.00		(4,962.19)
Total PAYROLL EXPENSES	39,925.25		40,854.00		(928.75)
Total YOUTH AND EDUCATIONAL		0.00		0.00	0.00
Total Expenses		69,136.36	79	9,496.00	(10,359.64)
Net Operating Income		(21,885.06)	(51	,002.00)	29,116.94
Other Revenue					
ERTC (Net, less Paychex fee)		0.00		0.00	0.00
Total Other Revenue	\$	0.00	\$	0.00	\$ 0.00
Net Other Revenue	\$	0.00	\$	0.00	\$ 0.00
Net Revenue		(21,885.06)	(51	,002.00)	29,116.94
4815 Eastern AVE Mortgage Principal Payments	\$	7,068.59			
OVERALL CHURCH SURPLUS (LOSS) (Operating and					

Mortgage)

(\$28,953.65)

Saint Nicholas Greek Orthodox Church Budget vs. Actuals: Greek School (PC Ref. Only) January 2024

	 Actual	Е	Budget	er <mark>(under)</mark> Budget
Income				
4010 Greek School Registration	609.72		1,114.00	(504.28)
Total Income	609.72		1,114.00	(504.28)
Cost of Goods Sold				
COST OF GOODS SOLD				
Total 5012 Greek School Expense	2,863.42		2,270.00	593.42
Total COST OF GOODS SOLD	2,863.42		2,270.00	593.42
Total Cost of Goods Sold	2,863.42		2,270.00	593.42
Gross Profit	(2,253.70)		(1,156.00)	(1,097.70)
Expenses				
GENERAL & ADMINISTRATION				
6170 Credit Card Processing Fee	0.00		0.00	0.00
Total GENERAL & ADMINISTRATION	\$ 0.00	\$	0.00	\$ 0.00
PAYROLL EXPENSES				
6020 Greek School Teachers Payroll	2,892.50		2,801.00	91.50
6051 Payroll Taxes (Greek School)	140.26		199.00	-58.74
Total PAYROLL EXPENSES	\$ 3,032.76	\$	3,000.00	\$ 32.76
Total Expenses	3,032.76		3,000.00	32.76
Net Operating Income	(5,286.46)		(4,156.00)	(1,130.46)

Saint Nicholas Greek Orthodox Church Budget vs. Actuals: Learning Center

January 2024

	Actual	E	Budget	0	ver (under) Budget	
Income						
4011 Learning Center Income	96,568.63		91,380.00		5,188.63	
Total 4011 Learning Center Income	96,568.63		91,380.00		5,188.63	105.68%
Total Income	96,568.63		91,380.00		5,188.63	
Gross Profit	96,568.63		91,380.00		5,188.63	
Expenses						
LEARNING CENTER						
Total Payroll Expense (L.C.)	56,053.05		56,202.00		(148.95)	99.73%
Total Food and Classroom Supplies (L.C.)	2,257.06		3,254.00		(996.94)	69.36%
Total Admin and Office Expenses (L.C.)	3,794.80		6,511.00		(2,716.20)	58.28%
Total Occupancy Expenses/Cap Improvements (L.C.)	12,595.91		4,380.00		8,215.91	287.58%
Total LEARNING CENTER	74,700.82		70,347.00		4,353.82	
VACANT BUILDING EXPENSES - 4815 Eastern Ave	622.29		628.00		(5.71)	
Total Expenses	75,323.11		70,975.00		4,348.11	
Net Operating Income	21,245.52		20,405.00		840.52	104.12%
Other Revenue						
State and Local Grants	0.00		0.00		0.00	
Total Other Revenue	\$ 0.00	\$	0.00	\$	0.00	
Net Other Revenue	\$ 0.00	\$	0.00	\$	0.00	
Net Revenue	\$ 21,245.52	\$	20,405.00		840.52	104.12%

4815 Eastern AVE Mortgage Principal Payments OVERALL BEEC SURPLUS (LOSS) (Operating and Mortgage) \$ 590.83 \$20,654.69

Saint Nicholas Greek Orthodox Church Budget vs. Actuals: Plateia

January 2024

	Actual	Budget	over (under) Budget
Income			
4140 Plateia Income (Onsite)	35,495.00	5,095.00	30,400.00
Total Income	35,495.00	5,095.00	30,400.00
Cost of Goods Sold			
COST OF GOODS SOLD			
Total Plateia CGS Expenses	3,977.06	492.00	3,485.06
Total COST OF GOODS SOLD	3,977.06	492.00	3,485.06
Total Cost of Goods Sold	3,977.06	492.00	3,485.06
Gross Profit	31,517.94	4,603.00	26,914.94
Expenses			
PLATEIA EXPENSES			
Total Occupancy Expenses (Plateia)	6,924.94	12,590.00	(5,665.06)
Total Payroll Expenses (Plateia)	3,229.50	958.00	2,271.50
Total Admin Expenses (Plateia)	1,211.81	2,153.00	(941.19)
Total Bus Dev/Marketing Expenses (Plateia)	1,368.90	1,022.00	346.90
Total PLATEIA EXPENSES	12,735.15	16,723.00	(3,987.85)
Total Expenses	12,735.15	16,723.00	(3,987.85)
Net Operating Income	18,782.79	(12,120.00)	30,902.79

MARCH 2024

LITURGICAL CALENDAR - MARCH

Sunday, March 3 Sunday of the Prodigal Son:

Orthros 8:30 am Divine Liturgy 9:45 am

Saturday, March 9 The First Saturday of the Souls:

Divine Liturgy 9:00 am

Memorial service will be chanted for the departed in

Christ at the end of the Liturgy

Sunday, March 10 **Meatfare Sunday (Judgement Sunday):**

Orthros: 8:30 am Divine Liturgy 9:45 am

Saturday, March 16 The Second Saturday of the Souls:

Divine Liturgy 9:00 am

Memorial service will be chanted for the departed in

Christ at the end of the Liturgy

Sunday, March 17 Forgiveness Sunday:

Orthros 8:30 am Divine Liturgy 9:45 am

Monday, March 18 First Monday of Lent - Clean Monday:

Great Compline Service 6:30 pm

Wednesday, March 20: **Pre-Sanctified Liturgy** 6:30 pm

Friday, March 22: First Salutations to the Theotokos 6:30 pm

Saturday, March 23: Third Saturday of the Souls:

Divine Liturgy 9:00 am

Sunday, March 24: Sunday of Orthodoxy &

Greek Independence Day Doxology & Parade

Orthros: 8:30 am Divine Liturgy 9:45 am

Sunday Evening, March 24:

Great Vesper Service:

At the Annunciation Cathedral 7:00 pm

Monday, March 25: **Annunciation of the Theotokos:**

Orthros 8:30 am Divine Liturgy 9:30 am

This service for the Annunciation, Feast Day will be held at St. Nicholas

Monday Evening, March 25:

Great Compline Service 6:30 pm

Wednesday, March 27: **Pre-Sanctified Liturgy** 6:30 pm

Friday, March 29: Second Salutations to the Theotokos 6:30 pm

Sunday, March 31: Sunday of St. Gregory Palamas

Orthros 8:30 am Divine Liturgy 9:45 am